



De Dienaar van God

ISIDORO  
ZORZANO

**W**ij bevinden ons thans aan het begin van de laatste etappe van de *directe voorbereiding* op het Jubileumjaar 2000.<sup>1</sup> Dit is een goede gelegenheid om eens in herinnering te roepen hoe Isidoro een vergelijkbare gebeurtenis heeft beleefd.

Pius XI stelde voor het jaar 1933 een Jubileumviering vast ter gedachtenis van de Kruisdood van Onze Lieve Heer. Vanaf het ogenblik waarop de oproep bekend werd gemaakt, vatten de Stichter van het Opus Dei en zijn volgelingen het plan op om met enkelen van hen op bedevaart te gaan naar Rome om daar de aflaten van het Heilig Jaar te verdienen.

In mei informeerde Isidoro vanuit Málaga naar de stappen die ondernomen dienden te worden: *Van Pepe heb ik niets vernomen; ik denk dat ik hem ga schrijven om hem te vragen eens langs te gaan bij de Spaanse Bedevaartsraad - Piy Margall 12 - en ons nader te berichten over onze voorgenoemen pelgrimstocht*<sup>2</sup>. Hij ontving informatie uit Madrid. Er doemden steeds weer moeilijkheden op, die de mogelijke bedevaartgangers langzaam aan uitsloten. In juli leek het nog erop, dat José María González Barredo hem zou kunnen vergezellen: *Ik heb de brief van Barredo ontvangen evenals de gegevens over de bedevaart*<sup>3</sup>.

Uiteindelijk bleek alleen Isidoro naar Rome te kunnen gaan. In augustus schreef hij aan de Stichter: *Ik denk dat ik me te goed zal doen aan de geest van de*

*catacomben, aan het beleven van de eerste tijden van het leven van het christendom*<sup>4</sup>.

Ook zijn metgezel is getuige van de belangstelling waarmee Isidoro zich voorbereidde op deze pelgrimage: «Hij koesterde grote verlangens om de aflaat van het Heilig Jubileum te verdienen en daarvoor had zijn biechtvader hem de Basilieken aangewezen die hij moest bezoeken [...] en de gebeden die hij diende te zeggen»<sup>5</sup>.

De correspondentie die bewaard is gebleven toont duidelijk aan met welk een geest van godsvrucht de Dienaar Gods de pelgrimstocht ondernam. Voorop stond het verdienen van de aflaat van het Jubileum; pas op de tweede plaats kwam het deelnemen - en lang niet altijd - aan andere culturele evenementen, waartoe de lange reis zich leende: *Ik ben zojuist aangekomen en maak me op om de pelgrimstocht te voleindigen om zo de aflaat van het Heilig Jubileum te verdienen*<sup>6</sup>. Zoals zijn metgezel zich herinnert, verkreeg Isidoro, nog maar nauwelijks in Rome aangekomen, inderdaad «met grote ijver de aflaat van het Heilig Jubileum, zoals zijn vurigste verlangen was»<sup>7</sup>. En meteen daarna kwam het bezoek aan de plaatsen die door de eerste christenen geheiligd zijn: *Nadat wij eenmaal de aflaat verdiend hadden, bezochten wij de catacomben van de H. Callixtus; zo 'n bezoek is werkelijk ontroerend; het maakt buitengewoon veel indruk in hun eigen omgeving te beleven; men ademt hun geest, hun geloof in; de ziel wordt gesterkt, als zij in de verbeelding het leven van de aldaar begraven martelaren en hun dood ter wille van het geloof aan zich voorbij laat gaan*<sup>8</sup>.

Een ander voornaam doel van Isidoro was bij de plaatsbekleder van Christus te zijn. Gezien de grote toestroom van bedevaartgangers deden er zich enige moeilijkheden voor om een audiëntie bij Paus Pius XI te verkrijgen. Maar uiteindelijk lukte dat toch: «wij werden in audiëntie door Zijne Heiligheid ontvangen»<sup>9</sup>; zo werd Isidoro Zorzano het eerste lid van Opus Dei dat rechtstreeks een Paus gezien heeft.

Bij zijn terugkomst konden al zijn bekenden de gevolgen van het Jubileum bij Isidoro waarnemen: «Hij kwam verrukt uit Rome terug [...] hij was weg van het Colosseum en de Catacomben hadden een diepe indruk op hem gemaakt»<sup>10</sup>.



In het claustrum van de Sint-Paulus Buiten de Muren.

<sup>1</sup> Johannes Paulus II, *Tertio millennio adveniente*, nn. 39-45.

<sup>2</sup> Brief aan de zalige Josemaría, Málaga 10-V-1933 (AGP, IZL C-330510).

<sup>3</sup> Brief aan de zalige Josemaría, Málaga 18-VII-1933 (AGP, IZL C-330718).

<sup>4</sup> Brief aan de zalige Josemaría, Málaga 22-VIII-1933 (AGP, IZL C-330822).

<sup>5</sup> Antonio Lorenzo Rodríguez, Málaga 12-XII-1947 (AGP, IZL T-335).

<sup>6</sup> Brief aan de zalige Josemaría, Rome 28-VIII-1933 (AGP, IZL C-330828).

<sup>7</sup> Antonio Lorenzo Rodríguez, Málaga 12-XII-1947 (AGP, IZL T-335).

<sup>8</sup> Brief aan de zalige Josemaría, Málaga 21-IX-1933 (AGP, IZL C-330921).

<sup>9</sup> Antonio Lorenzo Rodríguez, Málaga 12-XII-1947 (AGP, IZL T-335).

<sup>10</sup> Victoria Prados Gómez, Málaga 14-II-1948 (AGP, IZL T-354).

**I**k ben de weg, de waarheid en het leven<sup>1</sup>. Of-  
schoon wij de weg kennen die ons ten hemel leidt,  
is de weg van onze opgang naar God niet altijd even  
recht als hij dient te zijn. Een dagelijks gewetens-  
onderzoek toont ons onze zwakte en onze verkeerde  
neigingen die wij in onze ziel bewaren ten gevolge  
van de zonde. Het licht dat het gewetensonderzoek  
ons schenkt vormt het begin van een nieuwe bekering,  
van een beter volgen van Gods wegen.

Als we werkelijk vastberaden zijn tot een goed  
levenseinde te komen, moeten wij dagelijks nagaan  
hoe de dag verlopen is, wat we nog niet uitgezuiverd  
hebben, waar wij afgeweken zijn van de weg naar de  
heiligheid; of we ons van God hebben verwijderd, of  
ons hart toch gericht blijft op de schepselen, of we  
alle plichten van ons apostolaat vervuld hebben.  
***Gewetensonderzoek. Een dagelijkse taak. Een  
boekhouding die nooit verwaarloosd wordt door  
iemand die een zaak drijft. En bestaat er een be-  
drijf dat meer waard is dan dat van het eeuwige  
leven?***<sup>2</sup>

De ijver van een ziel die op God verliefd is kan  
worden samengevat in het verlangen om alleen  
Hem te behagen: Heb ik U, Heer, vandaag behaagd?  
Waarom heb ik U mishaagd? Wat verwachtte U van  
mij en heb ik nagelaten? En wanneer men de zonden  
ontdekt, de onvolmaaktheden en gebreken, dan ont-  
staat er een akte van berouw en een voornemen om  
het de dag erna beter te doen. Het doel van het on-  
derzoek is immers: «Zuiver je ziel en behoed haar  
door het onderzoeken van je hart, opdat alle vlekken  
verdwijnen die voortkomen uit de boosheid en alle  
onbetamelikheden van de ondeugden; zorg ervoor  
dat zij verlicht en ge-  
tooid wordt met de  
glans van de deugden.  
Onderzoek dus jezelf,  
ga na wat je bent; doe  
al het mogelijke om je  
te leren kennen.»<sup>3</sup>

Toen Isidoro in Má-  
laga terugkwam en  
meteen nadat hij zijn  
toelating tot het Opus  
Dei had aangevraagd,  
belaste de Stichter zich  
met zijn geestelijke  
vorming. Heel vaak  
geschiedde dat door  
middel van brieven. In  
een daarvan wees hij  
hem, naast andere we-  
zenlijke middelen ter  
heiliging, op de nood-  
zaak van het gewetens-

onderzoek: ***Sla alsjeblieft geen dag over zonder  
een ogenblik van inwendig gebed. En 's avonds, het  
gewetensonderzoek: het is een kwestie van maar  
drie minuten. Als je dat doet, en de rozenkrans  
bidt en - vooral - vaak te Communie gaat (hopelijk  
dagelijks!), dan vermag niemand of niets iets  
tegen jou.***<sup>4</sup>

Isidoro deed zijn best om deze raadgevingen op te  
volgen. Het gewetensonderzoek vormde voor hem  
een hele ontdekking en was een van de eerste mid-  
delen ter heiliging die hij voor altijd in zijn leven wist  
in te passen: ***ik verwaarloos het dagelijks onderzoek  
niet; het is onontbeerlijk; het is de enige manier om  
onze geestelijke ruwheden bij te schaven, om ons alleen  
bezigt te houden met onze heiligheid.***<sup>5</sup>

Zo heeft hij - met toenemende veeleisenheid -  
heel zijn leven gedaan: twee dagen voor zijn dood,  
na een langdurige ziekte, waarin hij een voorbeeld  
was geweest door de wijze waarop hij alle soorten  
van lijden wist te dragen, stelde hij zich niet tevreden  
met het dragen van dit lijden, maar streed hij ervoor  
om ze met liefde op te dragen; zo vereenzelvigde hij  
zich volkomen met Gods Wil. Aan een lid van Opus  
Dei, dat hem een bezoek bracht, vroeg hij: ***Je zult  
veel voor me moeten bidden, ik weet dit alles niet op te  
dragen zoals ik het graag zou willen.***<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Joh 14,6.

<sup>2</sup> Zalige Josemaría Escrivá, *De Weg*, n. 235.

<sup>3</sup> H. Basilus, *Homilieën*, 3.

<sup>4</sup> Madrid 14-VIII-1931 (AGP, RHF, EF-310814-1).

<sup>5</sup> Brief aan de zalige Josemaría, Málaga 18-I-1933 (AGP, IZL C-330118).

<sup>6</sup> Verzameld door Mgr. Pedro Casciaro Ramírez, Madrid 13-VII-1943 (AGP, IZL T-122).



Op excursie met  
enkele vrienden  
(Isidoro, eerste  
van rechts).

## Onmiddellijke genezing van onze dochter

*Het volgende vond plaats in Sevilla, Spanje. Het gaat over een meisje van zes maanden dat twee maanden lang voortdurend aanvallen van braken had en daardoor uitermate verzwakt was. De doktoren konden de oorzaak niet met zekerheid vaststellen en wisten ook geen verbetering in haar toestand te bewerkstelligen. Aangezien de behandelingen geen succes hadden, vertrouwden de ouders het kind toe aan de voorspraak van de Dienaar Gods: zij legden een Informatiebulletin met de foto van Isidoro Zorzano onder het kussen van het meisje. De ziekte week aanstands en voorgoed. Heel het ziekteverloop is samengevat in een brief van de vader van het zieke kind (AGP, IZL G-1/49), waaruit we hier enkele gedeeltes laten volgen:*

Ik woonde met mijn gezin in Sevilla. Ten gevolge van financiële omstandigheden heb ik op 8 februari van dit jaar een andere, beter betaalde baan aangenomen in de stad, van waaruit ik U schrijf en waar ik onderdak heb gevonden. Helaas leef ik nu ver van mijn vrouw en vier kinderen.

Mijn echtgenote staat er zodoende alleen voor en moet voor alles zorgen. Nadat onlangs onze oudste zoon van vijf-en-een-half een operatie heeft ondergaan, bemerkte zij dat ons dochtertje Maria Teresa, de jongste van de vier, vijf maanden oud, dikwijls moest overgeven; daardoor nam zij niet toe in gewicht [...]. Zij kwam onder behandeling te staan van [...], een bekend arts in Sevilla en specialist op het gebied van kinderziekten; hij schreef het overgeven achtereenvolgens aan diverse oorzaken toe, maar wist haar toestand niet te verbeteren. In verband daarmee ging mijn echtgenote [...] naar de hoogleraar in de kinderziekten aan de Medische faculteit van Sevilla, die bekend staat als een van de beste kinderartsen van Spanje [...]. Deze weet het braken aan verscheidene oorzaken, gaf haar verschillende behandelingen en voedingsdiëten, maar deze deden het braken jammer genoeg soms alleen maar toenemen en in andere gevallen konden ze het niet doen afnemen. Tussen al die behandelingen

en proeven lagen twee maanden tussentijd; omdat zij wel groeide, maar niet in gewicht toenam, ging het kind erg achteruit, en dat deed ons bevreesd zijn, dat zij een ernstige ziekte zou krijgen; we waren altijd op het ergste voorbereid.

In die omstandigheden kreeg mijn echtgenote het Informatiebulletin in handen. Praktisch tezelfdertijd kwam ik in Sevilla aan om de Goede Week te vieren samen met mijn gezin. Toen besloot zij de genezing van ons kind in Gods handen te leggen en wel door middel van zijn Dienaar Isidoro Zorzano. Zij had alle vertrouwen in hem gekregen na het lezen van de informatie in het Bulletin. Om zich van deze bemiddeling te verzekeren legde zij dat Informatiebulletin, bij gebrek aan een prentje, onder het kussen van het kind en legde daarin al ons geloof en onze vurige smeekbeden.

Sinds wij ons geloof in de voorspraak van Isidoro Zorzano betuigden, dat wil zeggen, sinds het Blad onder het kussen lag, heeft het meisje niet één keer meer gebraakt en is zij in de eerstvolgende week 250 gram zwaarder geworden.

Dit voorval is in kleine familiekring besproken; onder hen was de moeder van mijn vrouw die bij ons in huis woont en zodoende ooggetuige was gedurende heel het verhaalde proces. En niemand aarzelde om de onmiddellijke genezing van het kind toe te schrijven aan de voorspraak bij God van Isidoro Zorzano.

Men heeft ons aangeraden U van een en ander in kennis te stellen [...] Maak er naar geloven gebruik van, maar vermeld alstublieft niet onze naam.



Isidoro (derde van rechts) als getuige bij het huwelijk van zijn zus Salus

## Isidoro heeft de koelkast in orde gemaakt

Op een middag deden er zich ernstige storingen voor in de elektriciteitslevering bij ons in de wijk: de spanning wisselde herhaaldelijk, en er bestond groot gevaar voor schade aan de huishoudelijke apparaten. Telkens als het licht uitviel, schakelde de kokkin de apparaten uit en als het licht na tien minuten weer aang-ing, deed ze die weer aan. Zo ging het heel die middag door. Een van de keren dat ik de keuken in liep, zei ze mij dat de koelkast het had begeven. Ik ging de zaak bekijken en het bleek inderdaad zo te zijn. Nu was het ook nog zaterdag, zodat we tot maandag niemand zouden kunnen roepen om hem weer in orde te maken. Het had er alle schijn van, dat we er niet aan zouden kunnen ontkomen het hele weekeinde zonder koelkast te zitten, met alle nare gevolgen van dien. Ik probeerde de koelkast opnieuw aan de praat te krijgen, maar alle pogingen waren vergeefs.

Plotseling dacht ik toen aan Isidoro Zorzano, die ingenieur was geweest en wiens proces tot heilig-verklaring op gang was gebracht, zoals men mij verteld had. Ik had een prentje van hem. Ik heb dat gepakt en hem strak aankijkend gezegd: «Isidoro, ik heb geen geld voor de reparatie; en een weekeinde zonder koelkast is een ramp voor een huishouding: geen fris water, geen plek om het eten te bewaren... U kunt mij helpen en alles in orde brengen.» En ik beloofde hem deze gunst bekend te maken, als hij me die verleende. Onmiddellijk daarop hoorde ik een "klik" in de koelkast en stelde vast, dat hij weer was gaan werken. En hij werkt nog steeds.

B.B. (Iloilo City, Filipijnen)

## Hij is in Santiago kunnen komen

Heel bijzonder heb ik Isidoro aanbevolen op mijn zoon te letten die op weg was naar Santiago. Mijn zoon heeft namelijk vanaf zijn geboorte last van een van zijn voeten; hij heeft verscheidene orthopedische middelen moeten gebruiken en zelfs een operatie ondergaan. Naar mijn mening was, gezien de om-

standigheden van zijn voet, de tocht naar Santiago wel wat erg ver (120-130 km). Maar hij is veilig en wel teruggekeerd en heeft geen last van zijn voet onder-vonden. Daarvoor wil ik de Dienaar Gods openlijk dank zeggen.

P.G. (Madrid, Spanje)

## Hij is weer gaan biechten

Mijn oudste zoon kende geloofstwijfels die metter-tijd steeds erger werden: hij ging niet meer biechten, daarna niet meer te Communie en uiteindelijk ging hij ook zondags niet meer naar de kerk. Ik ben aan-stonds begonnen met een novene tot Isidoro en bad hem, dat mijn zoon vóór Kerstmis weer zou gaan biechten. Op de tiende dag, de eerste van een nieuwe novene (want ik dacht: «ik ga door met bidden tot hij mij verhoort») kwam hij bij louter toeval een priester tegen, die zijn geestelijk leidsman was geweest. Deze nodigde hem uit voor een kop koffie. Mijn zoon nam de invitatie aan en sprak aan het einde zijn biecht. Hij was erg tevreden, want - zo vertelde hij - hij liep er al enkele dagen over te denken te gaan biechten, maar hij durfde niet. De daaropvolgende zondag ging hij naar de kerk en ontving de Communie; sindsdien - en dat is nu al bijna een jaar geleden - ontvangt hij regelmatig de sacramenten. Ik ben uitermate dankbaar.

X.X. (Nederland)

## Succes bij de examens

Vorig jaar ben ik begonnen als lerares scheidkunde aan een meisjesschool. Ik zat erg in over de resul-taten van mijn leerlingen bij het moeilijke staats-examen. Zodoende ben ik Isidoro om hulp gaan vragen en heb dikwijls het gebed van het prentje gebeden.

Toen de uitslagen van de staatsexamens bekend werden gemaakt, stelde ik tot mijn aangename ver-rassing vast, dat al mijn leerlingen voor scheidkunde waren geslaagd en wel met de hoogste cijfers. Ik ben God zeer dankbaar voor de bemiddelingskracht die Hij Isidoro verleent.

K.S.S. (Macao, Azië)

In verband met de beperkte ruimte drukken wij in dit informatiebulletin slechts gedeelten af van enkele van de brieven die geschreven zijn ter getuigenis van de voorspraak van de dienaar Gods.

Wij zijn dankbaar voor de giften als bijdrage in de onkosten van de Vice-Postulator en ter ondersteuning van de apostolische initiatieven van het Opus Dei. Ze kunnen worden gestort op Postbank 3740023 t.n.v. Hulpfonds Vice-Postulator van het Opus Dei, Corellistraat 20 - 1077 HD Amsterdam.

## Berichten over het proces

De Postulator is bezig met de uitwerking van de *Positio super vita et virtutibus* van Isidoro, onder leiding van de door de Congregatie voor de Heiligverklaringen benoemde Relator.

De overvloedige correspondentie die wij ontvangen geeft aan hoe overal ter wereld de privé-devotie tot Isidoro toeneemt: getuigenissen en verhalen van geestelijke en stoffelijke gunsten, evenals de aanvragen van prentjes en exemplaren van het Informatiebulletin zijn groot.



## GEBED

Almachtige God, Gij hebt Uw dienaar Isidoro rijkelijk begenadigd bij het uitoefenen van zijn beroep midden in de wereld. Geef dat ook ik mijn dagelijks werk heilig en dat ik het licht van Christus aan mijn vrienden en collega's breng. Gewaardig U Uw dienaar te verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees Gegroet, Eer aan de Vader.

*Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat wij op geen enkele wijze op de uitspraak van de kerkelijke autoriteiten vooruit willen lopen en dat dit gebed uitsluitend bestemd is voor particulier gebruik.*

1902

**13 september.** Geboorte van Isidoro Zorzano in Buenos Aires. Hij is het derde kind van een gezin met vijf kinderen.

1905

**12 april.** Doopsel van Isidoro in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Valvanera, Buenos Aires.

**1 mei.** Het gezin Zorzano keert uit Buenos Aires terug naar Spanje en vestigt zich in Logroño.

1911

**25 mei.** Eerste Communie van Isidoro in de parochie van *Santiago el Real* te Logroño.

1912-1918

Isidoro studeert aan het Algemeen Technisch Instituut te Logroño.

1914

**14 mei.** Ontvangt het Vormsel in de parochie van *Santiago el Real* te Logroño.

1915

**Oktober.** Maakt op school kennis met een nieuwe studiegenoot: de latere zalige Josemaría Escrivá, Stichter van het Opus Dei.

1921 - 1927

Volgt de opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool van Madrid.

1928

**2 oktober.** De zalige Josemaría Escrivá sticht in Madrid het Opus Dei.

**November.** Isidoro begint met zijn werk bij *Sociedad Española de Construcciones Navales* te Cádiz.

**10 december.** Verhuist naar Málaga om te werken bij de spoorwegen van Andalusië.

1929

**Maart.** Begint met zijn werk als leraar op de *Escuela Industrial* te Málaga.

1930

**24 augustus.** Gesprek van Isidoro met de zalige Josemaría Escrivá, waarin deze het zojuist ontstane "Werk" uitlegt en zegt dat daarin zijn streven naar heiligheid in goede banen geleid kan worden. Isidoro vraagt toelating tot het Opus Dei.

1936

**18 juni.** In Spanje breekt de oorlog uit. Later - op **12 januari 1938** - zal aan Isidoro het Argentijnse staatsburgerschap gegeven worden.

1937

**Maart.** De zalige Josemaría Escrivá en andere leden van het Opus Dei zoeken hun toevlucht in het consulaat van Honduras. Isidoro bezoekt hen en helpt hen op alle mogelijke manieren.

1939

**29 maart.** De zalige Josemaría Escrivá gaat terug naar Madrid en op **1 april** eindigt de oorlog. Isidoro krijgt zijn baan bij de spoorwegen terug.

**Oktober.** Het studentenhuis aan de Jennerstraat 6 wordt geopend en Isidoro krijgt de leiding.

1943

**Januari.** Wordt ziek opgenomen in het sanatorium. De artsen stellen de diagnose "maligne lymfoom".

**15 april.** Ontvangt de ziekenzalving uit handen van de zalige Josemaría Escrivá.

**14 juli.** Hij heeft voor het laatst een gesprek met de zalige Josemaría Escrivá, die hem intenties meegeeft voor in de hemel.

**15 juli.** Isidoro sterft.

**16 juli.** Hij wordt begraven op de begraafplaats *La Almudena* te Madrid. Direct na zijn dood verspreidt zich overal zijn faam van heiligheid.

1948

**11 oktober.** Opening van het Informatieve Proces voor de Zalig- en Heiligverklaring van de Dienaar Gods Isidoro Zorzano, onder voorzitterschap van mgr Leopoldo Eijo y Garay, bisschop van Madrid.

1961

**19 april.** Sluiting van het Informatieve Proces. Het Verslag wordt aanstonds verzonden naar de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen.

1965

**21 oktober.** De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen vaardigt een decreet uit over de geschriften van Isidoro.

1994

**17 juni.** Afsluiting van het *additionele diocesane onderzoek*.

**30 september.** De Congregatie voor de Zaligen Heiligverklaringen vaardigt het decreet van rechtsgeldigheid van het aanvullende diocesane onderzoek uit.

## Recente publikaties over Isidoro

J.M. Pero-Sanz, *Isidoro Zorzano*, «Folletos Mundo Cristiano», n. 570, 2e ed. Madrid 1994.

J.M. Pero-Sanz, *Isidoro Zorzano*, Ed. Palabra, Madrid 1996.

VICE-POSTULATOR VAN HET OPUS DEI IN NEDERLAND,

Jan Luykenstraat 52 - 1071 CS Amsterdam - Tel.: 020-671 58 37 - Eindredactie: C. van der Ploeg, pr.

Uitgegeven met kerkelijke goedkeuring.