



De Dienaar van God

ISIDORO
ZORZANO

In 1933 begon in de Luchanastraat te Madrid de Academie DYA,¹ die men kan beschouwen als het eerste, blijvende apostolische initiatief van het Opus Dei. In het daarop volgende studiejaar werd de DYA overgeplaatst naar de Ferrazstraat en tot verblijfplaats voor studenten aan de universiteit gemaakt: Academie-Residentie DYA. Toen Isidoro vanuit Málaga naar Madrid reisde, stonden de studenten van de DYA verbaasd over zijn eenvoud: «Ik was nog geen lid van het Werk, toen ik Isidoro in maart 1935 leerde kennen [...]. Hij leek veel jonger. Velen dachten dat hij een van de studenten was. Vriendschap en vertrouwelijke omgang werden er ten zeerste door vergemakkelijkt.»²

Geruime tijd reeds wilde de Dienaar Gods naar Madrid verhuizen om beter in de geest van het Opus Dei gevormd te worden; zo schreef hij bijvoorbeeld op 12 maart 1935: *Ik zou graag enige dagen bij jullie doorbrengen en deelnemen aan de retraites; dat zijn injecties die de geest met vitaliteit vervullen.*³

Dat was ook de wens van de Stichter, die aan Isidoro dacht als directeur van de DYA.

De verkiezingen van februari 1936, die een overwinning opleverden voor het Volksfront, maakten het verblijf van de Dienaar Gods in Málaga onmogelijk: hij werd door een of andere revolutionaire cel ter dood veroordeeld, gewoonweg vanwege het feit dat hij katholiek was.⁴ Hij vroeg drie maanden onbetaald verlof aan bij de Andalusische Spoorwegen, bij welke onderneming hij werkzaam was.⁵

Ik hoop aanstaande zaterdag, de 6e, van hier te vertrekken, kon hij op 3 juni schrijven⁶, en zondag 7 juni kwam hij te Madrid aan. Hij kon toen

nog niet vermoeden, dat zijn verhuizing definitief zou zijn.

Op 17 juli kwam het Spaanse leger in Marokko in opstand; daarmee begon de Spaanse Burgeroorlog. Kort daarna werd hij uit de onderneming gezet⁷, en militie-patrouilles gingen naar hem op zoek om hem te vermoorden: «Hij werd gezocht [...] om hem aan te houden en ongetwijfeld om hem te doden [...] vanwege zijn alom bekende godsdienstigheid;⁸» «de faam van zijn deugden en godsdienstigheid was zo groot, dat hij vast en zeker een van de eerste slachtoffers zou zijn geweest.»⁹

Zo begon een nieuwe fase in zijn leven, waarin hij meer dan overvloedige kansen zou krijgen om de trouw aan zijn roeping in het Opus Dei en aan de Stichter daarvan, evenals de heldhaftige graad van zijn deugdzaamheid te bewijzen.

¹ Deze beginletters duiden op de colleges Recht en Architectuur, waarmee men aan deze Academie was gestart. Ze hadden echter ook een meer bovennatuurlijke duiding: *Dios y Audacia*, d.w.z. *God en Onverschrokkenheid*.

² Mgr Alvaro del Portillo, Madrid okt. 1944 (AGP - Algemeen Archief van de Prelatuur -, IZL T-94).

³ Op 15 november drong hij aan: *Ik heb het meer dan wie ook nodig voor mijn vorming en kennis van het Werk*; en kort daarna, op 3 december, gebruikte hij nog duidelijker hetzelfde argument: *Ik kan de geest van het Werk niet verwerven bij de bezoeken die ik breng, want dat zijn alleen maar geestelijke injecties (Epistolario, AGP, IZL D-1213, brieven 77, 98 en 100).*

⁴ Vgl. Beëdigde verklaring van Isidoro, Madrid 30-3-1939 (AGP, IZL D-1051) en het getuigenis van de docent Juan Montero Fernández, Málaga 10-1-1948 (AGP-IZL T-266).

⁵ Vgl. *Epistolario*, cit., brieven 111 en 115.

⁶ *Ibidem*, brief 116.

⁷ Vgl. Opschorting van baan en loon, Málaga 4-8-1936 (AGP-IZL D-1050).

⁸ Gabriel Rubio Torres, Madrid 15-1-1948 (AGP, IZL T-319).

⁹ Anselmo Alonso Gómez, Madrid 21-2-1948 (AGP-IZL T-364).

Isidoro (vijfde van links, eerste rij staand) en zijn studiegenoten aan het slot van een soldeercursus te Málaga, kort voor zijn verhuizing naar Madrid.



Orde - en die ligt geheel binnen de hoofddeugd van verstandigheid - is noodzakelijk om de andere deugden te kunnen beleven. *Deugd zonder orde? - Dat moet een vreemdsoortige deugd zijn!*¹ De schepping leert ons: alle dingen zijn goed, omdat hun samenhang goed is, geordend als deze is tot roem van God, overeenkomstig de natuur van elk schepsel.

Slechts de mens kan deze orde doorbreken en daarom moet hij voortdurend geordend worden naar zijn doel toe.

De deugd van orde houdt in, dat wij onze ideeën, onze gevoelens en onze handelingen goed geordend dienen te hebben. *Wanneer je orde hebt, zal je tijd zich vermenigvuldigen: je zult derhalve meer in dienst van God kunnen werken en Hem meer eer geven.*²

Isidoro Zorzano heeft zich ingespannen om zeer ordelijk te zijn, en daarin is hij zeer wel geslaagd. Degenen die met hem omgingen hebben ons welluidende getuigenissen daarvan nagelaten. Bij de indeling van zijn tijd gaf hij voorrang aan het geestelijk leefplan: «Te midden van vele bezigheden wijdde hij dagelijks 's morgens en 's avonds telkens een half uur aan het geestelijk gebed; en dat deed hij met grote godsvrucht en ingetogenheid. Hij woonde ook iedere dag de heilige Mis bij en ontving de heilige communie.»³ «Hij was stipt in de uitvoering van zijn tijdschema: hij stond altijd om vijf uur 's morgens op, of nog eerder, om de normen van godsvrucht te vervullen, die hij te doen had alvorens naar zijn werk te gaan; daaraan paste hij zijn innerlijk leven aan. En zo deed hij ook de rest van de dag [...]. Die orde

was beslist zeker een zeer verdienstelijke deugd en ook een opoffering. Op ieder ogenblik trachtte hij namelijk uitsluitend en alleen zijn werk doeltreffender te doen zijn en God meer eer te geven.»⁴

Isidoro beoefende niet slechts deze deugd, maar wist ze ook aan anderen te onderrichten: «Toen men het studentenhuus [van Valencia] vestigde, kwam mgr Escrivá de Baláguer [...]; toen hij de wanorde zag waarin wij werkten, maakte hij ons zijn verlangen bekend Isidoro een paar dagen naar ons toe te sturen om ons te leren de zaken goed aan te pakken [...]. Isidoro kwam inderdaad en van hem hebben wij veel dingen geleerd die we nog niet wisten. Hij probeerde te onderrichten door het voorbeeld te geven, zonder ons uitvoerige uiteenzettingen te geven, zonder lange verklaringen [...]; hij herinnerde ons aan de waarde van kleine dingen, die tot grote dingen zouden worden, als we ze aan God aanboden. Hij heeft ons geholpen de tijd te leren benutten.»⁵

«Een van die dingen die me het meest verwonderden en geholpen hebben, was zijn buitengewone orde en regelmaat en zijn aandacht voor de kleine dingen [...]. Ook nu heb ik in het algemeen nog altijd veel moeite met orde en daarom neem ik herhaaldelijk mijn toevlucht tot Isidoro.»⁶

¹ Zalige Josemaría Escrivá, *De Weg*, nr. 79.

² *Ibidem*, nr. 80.

³ Francisco Ponz Piedrafita, Pamplona 27-4-1993 (AGP, IZL T-492).

⁴ Juan Jiménez Vargas, Pamplona 21-8-1991 (AGP, IZL T-406).

⁵ Florencio Sánchez Bella, México 14-12-1992 (AGP, IZL T-411).

⁶ José María González Barredo, Chicago 18-12-1947 (AGP, IZL T-205).



Isidoro met een vriend bij de San Marco-kerk in Venetië.

Keelkanker

De volgende, vermeende buitengewone genezing van een geval van keelkanker bij een zieke vrouw die radiologisch werd behandeld, wordt verteld door een neef van de zieke (AGP, IZL, G-1/48).

Verleden winter werd zij ziek en de artsen stelden vast, dat het om een geval van keelkanker ging [...]. Allen waren eenstemmig in hun diagnose en onderwierpen haar aan een bestraling. Einde februari trof ik mijn ouders en die vertelden mij, dat tante Lola op sterven lag, want ondanks de behandeling was er geen verbetering te bespeuren en de artsen gaven haar heel weinig hoop. Mijn ouders gingen ervan uit, dat zij deze ziekte niet te boven zou komen. Tante Lola moest het bed houden, at nauwelijks nog en zag eruit als iemand die op sterven ligt.

Toen ik hiervan hoorde, heb ik haar geschreven en aanbevolen zich aan Isidoro toe te vertrouwen. Zelf hield ik een novene om haar genezing af te smeken. Korte tijd later vernam ik, dat de keelkanker was verdwenen en dat zij een normaal leven leidde.

Nu, in november, was zij, toen ik haar bezocht, helemaal in orde en er was geen enkel symptoom dat nog herinnerde aan de ernstige toestand waarin zij had verkeerd. De artsen die haar onlangs hebben onderzocht, bevestigden dat zij helemaal in orde is en dat de ziekte zich tot nu toe niet opnieuw heeft geopenbaard.

Ik heb met haar gesproken op de avond voor de bruiloft van mijn zus en zij vertelde mij de

volgende bijzonderheden: toen zij van Isidoro hoorde, had zij reeds de veertiende behandeling ondergaan, zonder enige merkbare verbetering. Zij had verscheidene heiligen om genezing gebeden en van een van hen had zij een relikwie. Toen zij van Isidoro vernam, besloot zij zich *uitsluitend* in zijn handen over te geven, want zij bedacht, dat de heiligen tot wie zij zich altijd wendde, reeds hun altaar hadden en dat het wonder van Isidoro zou moeten komen, als bijdrage aan zijn heiligverklaring. Aangezien zij er erg slecht aan toe was, kon zij niet het gebed op het prentje bidden: zij legde het daarom onder haar hoofdkussen en vertrouwde haar gezondheid helemaal aan Isidoro toe; zij bad hem, dat hij haar in de zomer weer gezond zou maken, tot aan de bruiloft van mijn zus Maria Teresa (die op 15 oktober zou plaatsvinden), zodat het feest niet door rouw in het water zou vallen.

Haar gebed, vol van geloof, werd aanstonds verhoord, want sinds de vijftiende radiologische behandeling voelde zij een overduidelijke verbetering; spoedig kon zij weer opstaan en begin mei in het normale leven terugkeren. Zij is er volledig van overtuigd, dat zij haar genezing aan Isidoro te danken heeft en zij is verheugd, dat zij het huwelijk van mijn zus in uitstekende gezondheid heeft kunnen bijwonen.

L.L.R.

Santiago de Compostela



Met een vriend wandelend door Málaga.

Opnieuw levensvreugde

Enkele maanden geleden ontving ik van U de foto en daarop gedrukt aan de achterzijde de korte levensbeschrijving van de dienaar Gods Isidoro Zorzano. Ik voelde mij direct tot hem aangetrokken, bid iedere dag tot hem en voor zijn zaligverklaring.

Ik leed vanwege toenemende ouderdomsgebreken, hardhorigheid, eenzaamheid etc. aan depressie, prikkelbaarheid, levensmoeheid. Ik heb in die situatie toen dagelijks mijn toevlucht genomen tot mijn vriend Isidoro en dat tot op de dag van vandaag. Ik maak het nu heel wat beter en schrijf dat toe aan zijn hulp en voorspraak.

N.N. (Oldenzaal)

Ik heb het artikel gepubliceerd

Door middel van deze brief wil ik U laten weten, dat ik een gunst van Isidoro Zorzano heb gekregen. Meer dan een jaar lang heb ik vergeefs geprobeerd een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift te publiceren. Ik heb mijn toevlucht genomen tot zijn voorspraak, omdat hij net als ik leraar electro-techniek was. Kort daarna werd het artikel aanvaard en het is al gepubliceerd.

A.F. (Kingston, Canada)

Opnieuw gaan biechten

Met blijdschap (en enigszins met verbazing) kan ik nóg een gebedsverhoring melden op voorspraak van Isidoro Zorzano.

Mijn jongste zoon had al een poos geloofstwifels die langzaam verergerden. Onmiddellijk begon ik een novena. Ik vroeg dat mijn zoon vóór Kerstmis zou gaan biechten.

De 10e dag, 1e dag van de nieuwe novena (ik dacht ik ga door tot ik verhoord word), ontmoette mijn zoon, geheel toevallig, de priester die ook zijn geestelijk leidsman is (was). Hij werd door hem uitgenodigd een kop koffie te komen drinken.

Mijn zoon nam het aanbod aan en heeft toen gebiecht. Mijn zoon was erg blij, omdat hij al een paar dagen wilde biechten, maar niet durfde. Ik ben zéér dankbaar.

N.N. (Nederland)

Wij hebben de Paus kunnen zien

Ter gelegenheid van de aankomst van de Heilige Vader op de Filippijnen in januari 1995 heb ik de directeur van onze onderneming voorgesteld de kantoren 's middags te sluiten om de werknemers (voor het merendeel jongeren) de kans te geven de verwelkoming van de Paus in onze stad mee te maken. Het antwoord was afwijzend.

Kort daarna zag ik het prentje van Don Isidoro en ik dacht aan hem om hulp te vragen. Ik bad hem mij een hand toe te reiken, want de werknemers zouden de aankomst van de Paus dolgraag zien. Ik beloofde hem ook deze brief te schrijven, als hij mij die gunst zou verlenen.

Nog geen kwartier later belde mijn chef me op om mij te vertellen dat het voorstel om te sluiten geen slecht idee was; na het eten zouden we vrij zijn. Zo hebben wij allemaal de Paus kunnen zien.

J.J.B. (Manilla)

Ik vind altijd een parkeerplaats

Ik koester een grote devotie tot Isidoro Zorzano en beveel hem vele zaken aan. Behalve zaken van groter belang beveel ik hem de laatste tijd ook het parkeren aan. Terwijl ik voor de tweede maal een ronde maak langs het huizenblok waar ik wil parkeren - en waar geen enkele plaats vrij is, zoals ik al heb vastgesteld - zeg ik tot hem: "alstublieft, Isidoro, laat iemand weggaan, laat de achteruitlampen van een voertuig aan gaan!"

Zelden is het bij de eerste ronde mislukt; maar in die enkele gevallen zijn de zaken opgelost door tijdens een extra rondje nog eens bij hem aan te dringen.

J.R.S. (Valencia)

In verband met de beperkte ruimte drukken wij in dit informatiebulletin slechts gedeelten af van enkele van de brieven die geschreven zijn ter getuigenis van de voorspraak van de dienaar Gods.

Wij zijn dankbaar voor de giften als bijdrage in de onkosten van de Vice-Postulator en ter ondersteuning van de apostolische initiatieven van het Opus Dei. Ze kunnen worden gestort op Postbank 3740023 t.n.v. Hulpfonds Vice-Postulator van het Opus Dei, Corellistraat 20 - 1077 HD Amsterdam.

Berichten over het proces

Nadat de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen op 30 september 1994 het aanvullende diocesane onderzoek had goedgekeurd, is de Postulator begonnen het document over het leven en de deugden van Isidoro voor te bereiden. Dit document zal aan de Congregatie voorgelegd worden in verband met de mogelijke erkenning van de heldhaftigheid van de deugden.



GEBED

Almachtige God, Gij hebt Uw dienaar Isidoro rijkelijk begenadigd bij het uitoefenen van zijn beroep middenin de wereld. Geef dat ook ik mijn dagelijks werk heilig en dat ik het licht van Christus aan mijn vrienden en collega's breng. Gewaardig U Uw dienaar te verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees Gegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat wij op geen enkele wijze op de uitspraak van de kerkelijke autoriteiten vooruit willen lopen en dat dit gebed uitsluitend bestemd is voor particulier gebruik.

1902

13 september. Geboorte van Isidoro Zorzano in Buenos Aires. Hij is het derde kind van een gezin met vijf jongens.

1905

12 april. Doopsel van de broers Isidoro en Francisco Zorzano Lesdesma, in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Valvanera, Buenos Aires.

1 mei. Het gezin Zorzano keert uit Buenos Aires terug naar Spanje, vestigt zich in Logroño en brengt de zomers door in Ortigosa de Cameros.

1911

25 mei. Eerste Communie van Isidoro in de parochie van Santiago el Real te Logroño.

1912-1918

Isidoro studeert aan het Algemeen Technisch Instituut te Logroño.

1914

14 mei. Ontvangt het Vormsel in de parochie van Santiago el Real te Logroño.

1915

Oktober. Maakt op school kennis met een nieuwe studiegenoot: de latere zalige Josemaría Escrivá, Stichter van het Opus Dei.

1921 - 1927

Volgt de opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool van Madrid.

1924

2 februari. Doordat de Banco Español del Rio de la Plata in ernstige moeilijkheden is gekomen, wordt het gezin Zorzano geruïneerd.

1928

2 oktober. De zalige Josemaría Escrivá sticht in Madrid het Opus Dei.

November. Isidoro begint met zijn werk bij Sociedad Española de Construcciones Navales te Cádiz.

10 december. Accepteert het voorstel om te verhuizen naar Málaga om te werken bij de spoorwegen te Andalusië.

1929

Maart. Begint met zijn werk als leraar op de Escuela Industrial te Málaga.

1930

24 augustus. Gesprek van Isidoro met de zalige Josemaría Escrivá, waarin deze het zojuist ontstane "Werk" uitlegt en zegt dat daarin zijn streven naar heiligheid in goede banen geleid kan worden. Isidoro vraagt toelating tot het Opus Dei.

1936

18 juni. In Spanje breekt de oorlog uit. Isidoro, die naar Madrid is verhuisd, wordt door het lokale bestuur van zijn spoorwegmaatschappij ontslagen, met stopzetting van zijn salaris. Krijgt bij de Argentijnse Ambassade een bewijs dat

hij in Buenos Aires is geboren. Later - op **12 januari 1938** - zal hem het Argentijnse staatsburgerschap gegeven worden.

1937

Maart. De zalige Josemaría Escrivá en andere leden van het Opus Dei zoeken hun toevlucht in het consulaat van Honduras. Isidoro bezoekt hen en helpt hen op alle mogelijke manieren.

1939

29 maart. De zalige Josemaría Escrivá gaat terug naar Madrid en op **1 april** eindigt de oorlog. Isidoro krijgt zijn baan bij de spoorwegen terug.

Oktober. Het studentenhuus aan de Jennerstraat 6 wordt geopend en Isidoro krijgt de leiding.

1943

Januari. Wordt ziek opgenomen in het sanatorium. De artsen stellen de diagnose "maligne lymfoom".

15 april. Ontvangt de ziekenzalving uit handen van de zalige Josemaría Escrivá.

14 juli. Hij heeft voor het laatst een gesprek met de zalige Josemaría Escrivá, die hem intenties meegeeft voor in de hemel.

15 juli. Sterft. Het is de vooravond van het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.

16 juli. In de ochtend draagt de zalige Josemaría Escrivá de H. Mis op ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel ter intentie van de ziel van Isidoro. In de namiddag wordt hij begraven op de begraafplaats La Almudena te Madrid. Direct na zijn dood verspreidt zich overal zijn faam van heiligheid. Korte tijd later worden prentjes gedrukt evenals informatieblaadjes over zijn leven in verscheidene talen.

1948

11 oktober. Opening van het Informatieve Proces voor de Zalig- en Heiligverklaring van de Dienaar Gods Isidoro Zorzano, onder voorzitterschap van mgr Leopoldo Eijo y Garay, bisschop van Madrid.

1961

19 april. Sluiting van het Informatieve Proces. Het Verslag wordt aanstonds verzonden naar de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen.

1965

21 oktober. De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen geeft het Decreet over de geschriften.

1994

17 juni. In de Basiliek van de H. Michaël te Madrid vindt de sluitingsplechtigheid plaats van het *additionele diocesane onderzoek*.

30 september. De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen vaardigt het decreet van rechtsgeldigheid van het aanvullende diocesane onderzoek uit.

VICE-POSTULATOR VAN HET OPUS DEI IN NEDERLAND,

Jan Luykenstraat 52 - 1071 CS Amsterdam - Tel.: 020-671 58 37 - Eindredactie: C. van der Ploeg, pr.