



VICE-POSTULATIE VAN HET OPUS DEI IN NEDERLAND
Jan Luykenstraat 52 - 1071 CS AMSTERDAM
Tel. : 020-671 58 37
Eindredactie : C. van der Ploeg, pr.

Dit Informatiebulletin wordt uitgegeven met kerkelijke goedkeuring van de Congregatie voor de Heiligverklaringen.

 Printed in Belgium, 1994.

De zalige JOSEMARÍA ESCRIVÁ Stichter van het Opus Dei

INFORMATIEBULLETIN Nr. 14. AMSTERDAM

De zalige Josemaría Escrivá de Balaguer werd op 9 januari 1902 in Barbastro (Spanje) geboren. Op 28 maart 1925 werd hij te Saragossa tot priester gewijd.

Op 2 oktober 1928 stichtte hij in Madrid, door God geïnspireerd, het Opus Dei, dat voor de gelovigen een nieuwe weg heeft geopend van heiliging middenin de wereld door middel van de uitoefening van het gewone beroepswerk en in de vervulling van de persoonlijke plichten in gezin en maatschappij. Zo is het Opus Dei als een zuurdesem van intens christelijk leven in alle milieus. Op 14 februari 1930 begreep de zalige Josemaría Escrivá, met de genade van God, dat het Opus ook zijn apostolaat zou moeten ontwikkelen onder vrouwen; en op 14 februari 1943 stichtte hij het Priesterlijk Genootschap van het Heilig Kruis, onscheidbaar verbonden met het Opus Dei. Op 16 juni 1950 ontving het Opus Dei de definitieve goedkeuring van de Heilige Stoel; en op 28 november 1982 werd het opgericht als personele prelatuur, welke de kerkrechtelijke vorm was die door de zalige Josemaría Escrivá was gewenst en voorzien.

Met voortdurend gebed en boete, met de heldhaftige beoefening van alle deugden, met liefdevolle toewijding aan en een onvermoeibare zorg voor alle zielen en met een ononderbroken en onvoorwaardelijke overgave aan de wil van God, stimuleerde en leidde hij de uitbreiding van het Opus Dei over de hele wereld. Toen hij zijn ziel aan God teruggaf, was het Opus Dei reeds verspreid over de vijf werelddelen en telde meer dan 60.000 leden van 80 nationaliteiten, in dienst van de Kerk met dezelfde geest van verbondenheid met en achting voor de paus en de bisschoppen, die de zalige Josemaría Escrivá zelf altijd had beleefd.

De heilige Mis was de wortel en het middelpunt van zijn innerlijk leven. Hij was er zich diep van bewust dat hij kind van God was en leefde in de voortdurende tegenwoordigheid van de Drieëne God. Dit bracht hem ertoe om zich in alles zo volledig mogelijk te vereenzelvigen met Jezus Christus, een tedere en sterke devotie tot Onze Lieve Vrouw en de heilige Jozef te beleven, een doorlopende en vertrouwde omgang met de heilige Engelbewaarders te zoeken en zaaier van vrede en vreugde te zijn op alle wegen van de aarde.

Herhaaldelijk had de zalige Josemaría Escrivá zijn leven aan God opgedragen voor de Kerk en de paus. De Heer heeft dit offer aanvaard en op 26 juni 1975 gaf hij op heilige wijze zijn ziel terug aan God, in zijn werkkamer te Rome.

Zijn lichaam rust in de Prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede — Viale Bruno Buozzi 75, te Rome — voortdurend begeleid door het gebed en de dankbetuigingen van zijn geestelijke dochters en zonen, en van ontelbare mensen die door het voorbeeld en de leer van de stichter van het Opus Dei tot God zijn gekomen. Het proces van zijn zalig- en heiligverklaring is op 19 februari 1981 in Rome begonnen. Paus Johannes Paulus II heeft op 9 april 1990 de heldhaftigheid van zijn christelijke deugden vastgesteld en keurde op 6 juli 1991 het decreet goed, waarin het wonderbaarlijk karakter wordt erkend van een genezing, die wordt toegeschreven aan zijn voorspraak. De stichter van het Opus Dei werd te Rome op 17 mei 1992 door Paus Johannes Paulus II zaligverklaard.

Kardinaal Antonio Quarracino, aartsbisschop van Buenos Aires, kathedraal van Buenos Aires, 30-VI- 92.

Ik dank God, omdat het niet vaak voorkomt dat men deze kathedraal zo vol gelovigen ziet. We kunnen dit beschouwen als een mooie afspiegeling van de plechtigheid van de zaligverklaring van de stichter van het Opus Dei. Het doet me denken aan die woorden van de Heer uit het Evangelie: gij zult de boom aan zijn vruchten kennen. Als de vruchten dus zo talrijk en waardevol zijn, dan moet de boom uitstekend zijn.

Mgr. H.J.A. Bomers, bisschop van Haarlem, Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam, 23-VI-92.

Wat de zalige Josemaría ons leert is dat iedere gedoopte en gevormde christen op eigen wijze en in de eigen levenssituatie, in welke levensstaat hij zich ook bevindt, verantwoordelijkheid draagt voor het doen gelden van de waarheden en waarden van Gods koninkrijk (...) en dat wij niet een onderscheid kunnen maken tussen bepaalde momenten in ons leven die wij voor God reserveren en andere momenten die wij voor onszelf of voor de wereld reserveren. Alles wat wij doen, kunnen en moeten wij doen om daarin Gods wil te volbrengen en Hem de eer te geven die Hem toekomt.

Voorpagina :
het Sint-Pietersplein op 17 mei 1992.

De zaligverklaring van Josemaría Escrivá Een geschenk voor de hele Kerk

Het is al meer dan een jaar geleden dat op 17 mei 1992 de stichter van het Opus Dei zaligverklaard werd. Op het Sint-Pietersplein verzamelden zich, met grote ingetogenheid en vroomheid, 300.000 pelgrims, afkomstig uit de hele wereld. Velen van hen moesten ernstige financiële moeilijkheden overwinnen om de reis te kunnen realiseren. Honderden kardinalen en bisschoppen, oversten van religieuze orden en kerkelijke bewegingen, gezagdragers van diverse landen, gaven blijk van de instemming van het volk Gods met dit kerkelijk gebeuren. Miljoenen toeschouwers uit alle delen van de wereld konden de plechtigheid, die via satelliet door veel televisiestations werd uitgezonden, volgen.

Deze grote belangstelling van de gelovigen toont de sterke aantrekkingskracht die de figuur van de zalige Josemaría Escrivá uitoefent op de christenen. De plechtigheid heeft op velen een diepe indruk gemaakt en blijvende gevolgen gehad: bekeringen, besluiten om edelmoediger te zijn jegens de Heer, voornemens van overgave aan God en aan de naaste. Ook nu verlangt de mens blijkbaar naar God en ontdekt hij in de heiligen het allerbeminnelijkste gelaat van de Vader en de dringende uitnodiging om de christelijke roeping ernstig te nemen.



Dankmis na de zaligverklaring van de stichter van het Opus Dei, opgedragen door Mgr. Alvaro del Portillo in de Sint-Eugeniusbasiliek op 21 mei 1992.

Bij gelegenheid van de zaligverklaring zijn er bij de Prelatuur in Rome duizenden felicitatiebrieven binnengekomen — van leden van de kerkelijke hiërarchie, van priesters, van religieuze gemeenschappen, van gewone gelovigen — waarin men de overtuiging uitspreekt dat de zaligverklaring van de stichter van het Opus Dei een providentieel geschenk is voor de hele Kerk.

Na zijn zaligverklaring zijn de verspreiding van de bood-



De Heilige Vader tussen de pelgrims op 18 mei 1992.

De omvang van de verspreiding van de boodschap van de zalige Josemaría Escrivá in alle milieus van de maatschappij geeft aan dat zijn leven en zijn leer een doeltreffend uitgangspunt vormen voor de nieuwe evangelisatie waartoe de Heilige Vader alle christenen oproept. De actualiteit van de geest van de stichter van het Opus Dei is inderdaad door veel vertegenwoordigers van de kerkelijke hiërarchie met instemming naar voren gebracht. De pauselijke documenten van het zaligverklaringsproces benadrukken de vruchtbaarheid van zijn leer voor de hele Kerk. In het document van de zaligverklaring lezen wij: "In het verkondigen van de radicaliteit van de roeping vanuit het doopsel opende hij nieuwe horizonten voor een diepere kerstening van de maatschappij (...). Josemaría Escrivá heeft de gehele verlossende kracht van het geloof getoond en de energie ervan om zowel de mensen als de structuren, waarin de idealen en de verlangens van de mens tot uitdrukking komen, te veranderen".

Het decreet over de heldhaftige deugden had het al naar voren gebracht: "Vanaf het einde van de jaren twintig was Josemaría Escrivá een echte pionier van de intrinsieke eenheid van christelijk leven (...), hij riep alle gelovigen op om deel te nemen aan het apostolische dynamisme van de Kerk, ieder vanuit eigen plaats en levensomstandigheden. Deze boodschap van heiliging in en van de aardse realiteiten blijkt op providentiële wijze actueel in de geestelijke sfeer van onze tijd (...) en lijkt bovendien bestemd voort te bestaan door de veranderingen van tijd en historische situaties heen en als onuitputtelijke bron te dienen van geestelijk licht".

Deze teksten doen ons begrijpen dat de Kerk haar hoop vestigt op het onderricht van de zalige Josemaría aangaande het gebod van Christus om alle mensen te evangeliseren. Het warme onthaal dat de zaligverklaring op zoveel plaatsen in de wereld heeft gekregen, geeft aan dat de christenen zich geroepen voelen om een actieve rol in de maatschappij te vervullen en zich niet op te stellen als passieve toeschouwers. Daarom verbinden we onze dankzeggingsgebeden aan het voornemen elke dag trouwer het heldhaftige voorbeeld van liefde tot Christus en tot de Kerk, dat het leven van de zalige Josemaría Escrivá ons toont, na te volgen.

schap van de zalige Josemaría Escrivá, dat iedereen tot de heiligheid geroepen is, en de aandacht voor zijn persoon, sterk toegenomen. Dit was meteen te zien in de Missen naar aanleiding van de eerste liturgische gedachtenis van de nieuwe zalige op 26 juni 1992: vele bisschoppen in de hele wereld namen deel aan deze vieringen in aanwezigheid van talrijke gelovigen. Op vele plaatsen vulden de gelovigen de kerken: van Parijs tot Keulen, van Budapest tot Praag, van Helsinki tot Stockholm, van Abidjan tot Nairobi, van Nagasaki tot Buenos Aires, van Sao Paulo tot Boston, van Hong Kong tot Singapore, van Manila tot Sidney.

Misformulier van de zalige Josemaría Escrivá

26 juni

Hieronder volgen de teksten die door de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten zijn goedgekeurd om gebruikt te worden bij de H. Mis ter ere van de zalige Josemaría, op 26 juni:

Bij de intrede

Jer. 3, 15

Ik zal u herders geven naar mijn hart:
zij zullen u leiden door hun kennis en hun leer.
(Pt. Alleluia)

Openingsgebed

God, Gij hebt de zalige priester Jozefmaria uitverkoren om in de Kerk de universele roeping tot heiligheid en apostolaat te verkondigen. Geef dat, door zijn voorspraak en voorbeeld, wij in het trouw vervullen van onze dagelijkse arbeid in de Geest van Christus, ons vereenzelvigen met Uw Zoon, en, verenigd met de allerheiligste Maagd Maria, het werk van de Verlossing met vurige liefde dienen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon...

EERSTE LEZING (buiten de paastijd)

God bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken

Uit het boek Genesis

Gen. 2, 4b-9.15

« Toen God de Heer de aarde en de hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want God had nog geen regen op aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien.

Toen boetseerde God de Heer de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.

Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden, ergens in het Oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had.

God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aantrekkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de boom van het leven middenin de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Toen bracht God de Heer de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren ».

Zo spreekt de Heer.

Tussenzang

Ps. 127 (126), 1-2

R. De Heer bouwt voor ons een huis, Hij beschermt de stad.

V. Als de Heer de woning niet bouwt
werken de bouwers vergeefs.
Als de Heer de stad niet beschermt
waken de wachters vergeefs **R.**

V. Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt en rust ge pas laat in de nacht.
Gij eet na moeizame arbeid uw brood;
Gods vrienden ontvangen het slapend **R.**

EERSTE LEZING (in de paastijd)

Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Apok. 19, 1,5-9a

«Ik, Johannes, hoorde daarna iets als de machtige stem van een grote menigte in de hemel. En zij riepen: Alleluia. Het heil en de eer en de macht zijn van onze God.

En een stem ging uit van de troon en sprak: Looft onze God, al zijn dienstknechten, gij die Hem vreest, gij kleinen en groten.

Toen hoorde ik het geluid als van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en als het dreunen van zware donderslagen en zij riepen: Alleluia. De Heer, onze God, de Albeheerser heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons blij zijn en juichen en Hem de eer geven: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn Bruid heeft zich reeds getooid. — Voor haar bruidskleed kreeg ze smetteloos, blinkend lijnwaad: zinnebeeld van de goede daden van de heiligen. —

En de Engel zei tot mij: Schrijf op: zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.»

Zo spreekt de Heer.

Tussenzang

Ps. 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a

R. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

V. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet **R.**

V. Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen **R.**

V. De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd **R.**

V. Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn **R.**

V. Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
voor allen die trouw zijn verbond onderhouden **R.**

TWEEDE LEZING

Die Hij rechtvaardigde heeft Hij verheerlijkt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome Rom. 8, 26-30

Broeders en zusters,

«De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

En Hij die de harten doorgrondt weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep heeft Hij gerechtvaardigd en die Hij rechtvaardigde heeft Hij verheerlijkt».

Zo spreekt de Heer.

(Alleluia-) vers voor het Evangelie

Mc. 1, 17

(R. Alleluia, Alleluia.)

Komt, volgt Mij, zegt de Heer,
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.

(R. Alleluia.)

EVANGELIE

Op Uw woord zal ik de netten uitgooien

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas Lc. 5, 1-11

«Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten.

Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.

Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon:

— Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.

Simon antwoordde: Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op Uw woord zal ik de netten uitgooien.

Ze deden het en ze vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei:

— Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.

Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten.

Jezus echter sprak tot Simon:

— Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.

Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen».

Zo spreekt de Heer.

Gebed over de gaven

Heilige Vader, aanvaard deze gaven die wij U bij de herdenking van de zalige Jozefmaria aanbieden. Verleen dat door deze sacramentele hernieuwing van het kruisoffer van Christus al onze werken worden geheiligd. Door Christus onze Heer.

Bij de communie

Mt. 20, 28

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (Pt. Alleluia)

Gebed na de comunie

Heer onze God, laat het sacrament dat wij bij de herdenking van de zalige Jozefmaria hebben ontvangen, in ons de geest van aangenomen kinderen versterken, opdat wij in alles uw wil vervullen en met vreugde voortgaan op de weg van onze heiliging. Door Christus onze Heer.

(De teksten van het openingsgebed, het gebed over de gaven en het gebed na de communie zijn goedgekeurd door de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten bij decreet nr. CD 537/92, d.d. 8 april 1992; de overige teksten zijn genomen uit het Gemeenschappelijke van de Herders).

Berichten over de verspreiding van de faam van heiligheid van de zalige Josemaría Escrivá

De initiatieven die hieronder beschreven staan zijn in de meeste gevallen uitgegaan van mensen die geen lid zijn van het Opus Dei. De stichter wilde tijdens zijn leven onopvallend blijven en stond daarom niet toe dat instellingen naar hem vernoemd werden. Liefde en respect voor de naaste verplichtten hem wel om enkele erbewijzen in ontvangst te nemen, zoals het ereburgerschap van zijn geboorteplaats Barbastro. Na zijn dood en vooral naar aanleiding van zijn zaligverklaring is de persoon van Mgr. Escrivá gemeengoed voor alle gelovigen geworden en wordt zijn naam overal ter wereld gebruikt, dit uit dankbaarheid, of om instellingen onder zijn bescherming te plaatsen of ook om inspiratie te putten uit zijn voorbeeld en verkondiging.

Ereburger

In Peru is Mgr. Escrivá, twee dagen voor de zaligverklaring, benoemd tot ereburger van de provincie Cañete. In het betreffende document, dat 17 mei 1992 (de dag van de zaligverklaring) tot feestdag uitroept, worden de motieven voor deze benoeming uiteengezet en herinnert men eraan dat "Cañete de eer heeft genoten om deze illustere man van God als gast te hebben mogen ontvangen. Hij liet met zijn aanwezigheid een lichtend voorbeeld na van nederigheid, van diep geloof in God en van een groot hart voor de meest noodlijdenden." Ook wordt in het document erkend dat "dank zij zijn geestelijke

impuls en zorg in onze Provincie lofwaardige initiatieven op het gebied van het onderwijs, de opvoeding en de armenzorg zijn ontwikkeld."

Op dezelfde dag ondertekende de president van Honduras een document waarin de nieuwe zalige "als postuum eerbewijs" tot ereburger van dat land benoemd werd.

Straten

In verschillende steden zijn straten en buurten naar de zalige Josemaría genoemd. In Barbastro (Spanje), de geboorteplaats van de stichter van het Opus Dei, werd toen hij nog leefde een straat genoemd naar hem die al eerder tot "hijo predilecto" (erezoon) was uitgeroepen. Vooral naar aanleiding van de zaligverklaring hebben op verscheidene plaatsen in de wereld straten de naam van Mgr. Escrivá gekregen, zoals in Mexico, Argentinië en Columbia. Aanleiding hiertoe is vaak dat de problemen die zich voordeden bij de bouw van een bepaald project zijn opgelost na de voorspraak van de zalige Josemaría te hebben aangeroepen.

Instellingen

Ook steeds meer scholen en andere onderwijsinstellingen krijgen de naam van Mgr. Escrivá. De president van een bisschoppelijk priesterseminarie in Zaïre schreef op 12 oktober 1989: "Dit jaar hebben we de eerste twee priesters die afkomstig zijn van dit seminarie! Wat een

geschenk! Ik wilde het graag de leiders van het Werk laten weten. Toen ik de twee eerste leerlingen vroeg hoe en waarom zij Mgr. Escrivá als beschermer van het seminarie hadden gekozen, antwoordden zij dat zij bij veel gelegenheden gunsten hebben verkregen door het gebed op voorspraak van Mgr. Escrivá. Daarom hebben ze zijn naam aangenomen.

Dit zelfde motief — het verkrijgen van gunsten op voorspraak van de zalige Josemaría — bracht de directrice van een opleiding voor kleuterleidsters in La Paz (Bolivië) ertoe de naam van de school te veranderen in "Instituto de Formación Técnica Beato Josemaría Escrivá de Balaguer".

Bij moeilijkheden om een kleuterschool te starten, had een echtpaar uit Rio Grande (Argentinië) de voorspraak van Mgr. Escrivá ingeroepen. Omdat hun gebeden werden verhoord, besloten zij het schooltje de naam van de zalige Josemaría te geven. In Nicaragua vond zelfs iemand in een dorp in het oerwoud een eenvoudige schoenmakerij met de

naam Mgr. Escrivá. De schoenmaker vertelde dat hij metselaar wás geweest, maar dat hij op een dag overvallen was en zo mishandeld dat hij z'n oude beroep niet meer kon uitoefenen. Zijn gezin was in grote financiële problemen gekomen. Toevallig kreeg hij een bidprentje van Mgr. Escrivá in handen: hij vertrouwde hem zijn problemen toe en besloot schoenmaker te worden. Nu zijn alle economische moeilijkheden opgelost. Iets soortgelijks gebeurde met een kledingzaakje in Paraguay.

Kloosterlingen

De zalige Josemaría heeft altijd gezegd dat, hoewel de roeping tot het Opus Dei iets anders is dan de roeping tot het kloosterleven, wie geen diepe liefde en eerbied voelt voor de religieuze staat niet de geest van het Opus Dei heeft. In zijn leven heeft hij vele religieuzen bijgestaan en talloze jongeren geholpen hun roeping tot het religieuze leven te ontdekken. Na zijn overlijden ontving de Postulatie van het Opus Dei veel dankbetuigingen van kloostergemeenschappen die roepingen hebben



De Posterijen van Venezuela hebben een reeks herdenkingszegels van de zaligverklaring uitgegeven.

Werken van de zalige Josemaría Escrivá



Hiernaast zijn de eerste zes werken van Josemaría Escrivá te zien, die in de Nederlandse taal werden uitgegeven. Zie voor een korte inhouds-beschrijving hieronder. Nieuw zijn de Nederlandstalige uitgaven van Amigos de Dios, «Vrienden van God» en Amar a la Iglesia, «De liefde tot de Kerk» (zie pagina II). Zijn geschriften zijn in vele talen uitgegeven en over alle werelddelen verspreid. De gezamenlijke oplage bedraagt reeds meer dan vijf miljoen exemplaren.

De Weg

«Mgr. Escrivá heeft iets geschreven, dat meer is dan een meesterwerk; hij heeft zijn inspiratie regelrecht uit zijn hart geput; de korte paragrafen, die samen *De Weg* vormen, gaan ook regelrecht naar het hart van de lezer (...)» (*L'Osservatore Romano* 24-3-1950). Het boek beleefde zijn eerste uitgave in 1934 onder de titel *Consideraciones Espirituales* (Geestelijke Beschouwingen). Sindsdien zijn meer dan 3.9 miljoen exemplaren in 41 talen gedrukt. [3^{de} Ned. editie, 1989; 344 pagina's; 12x17 cm]

De Voor

Postuum werk. «Zoals *De Weg* (...) is *De Voor* vrucht van het innerlijk leven van Mgr. Escrivá en van zijn ervaring als zielenherder.» (uit het voorwoord door Mgr. del Portillo, de huidige prelaat van het Opus Dei). Tot heden in 11 talen verschenen. [2^e Nederlandstalige editie, 1990; 372 pagina's]

De Kruisweg

De auteur heeft uit de overweging van de taferelen van de kruisweg beschouwingen op schrift gesteld, die de lezer volledig bij het lijdensdrama betrekken; ze leren hem die gebeurtenissen beleven als een 'aanwezige meer', zodat hij geraakt wordt door het leven en de leer van Christus. Inmiddels verschenen in 13 talen. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1991; 125 pagina's; 13x20 cm]

De Heilige Rozenkrans

Een boek met beschouwingen over elk van de vijftien geheimen van het leven van Christus en zijn Moeder, zoals men die overweegt bij het bidden van de Rozenkrans. De eerste editie dateert uit 1934, sindsdien is het in 19 talen verschenen. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1990; 62 pagina's; 12x17 cm]

Als Christus nu langs komt

Het boek bevat achttien homilieën over de belangrijkste liturgische tijden en feesten; met theologische diepgang, maar ook duidelijk, eenvoudig en gericht op de praktijk van het christelijk leven. Inleiding door Mgr. del Portillo. Tot nu toe in 12 talen verschenen. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1978; 407 pagina's; 11x18 cm]

Gesprekken met Mgr. Escrivá

Mgr. Escrivá antwoordt schriftelijk op vragen die hem gesteld werden, voor tijdschriften van verschillende landen. Daarbij besteedt hij veel aandacht aan vragen als: "de taak van de leek in Kerk en maatschappij" en "de vrouw in de wereld van vandaag". Sinds 1968 is het boek in 8 talen gepubliceerd. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1990; 254 pagina's; 14x20 cm]

Werken van de zalige Josemaría Escrivá



Vrienden van God



Er zijn 18 homilieën van de stichter van het Opus Dei in dit boek verzameld. De schrijver maakt de christelijke deugden tot thema van zijn vriendschappelijk gesprek met God. Het boek, dat in een heel persoonlijke en directe stijl is geschreven, verscheen reeds in 9 talen. Het is voorzien van een inleiding door Mgr. del Portillo, de huidige prelaat van het Opus Dei. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1994; 384 pagina's; 13x20 cm]



De Liefde tot de Kerk



Verzameling van vier homilieën over de bovennatuurlijke zending van de Kerk, het priesterschap en de trouw van de christen aan de Bruid van Christus. Het gehele werk weerspiegelt het onwankelbare geloof van de auteur in het mysterie van de Kerk. Het boek is in 5 talen gepubliceerd. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1994; 128 pagina's; 13x20 cm]

Werken over de zalige Josemaría en het Opus Dei

Voetsporen in de sneeuw, door Dennis M. Helming

Een in 1986 in Amerika verschenen fotobiografie van Mgr. Escrivá. Het boek bevat 71 foto's, toegelicht met verhelderende teksten. Kardinaal Simonis schreef een Ten Geleide voor de Nederlandse uitgave. Dit boek is inmiddels in 6 talen verschenen. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1992; 80 pagina's; 21.5x26 cm]



Mgr. Escrivá de Balaguer, door S. Bernal

Het boeiende leven van Mgr. Escrivá (1902 - 1975), kundig beschreven door de Spaanse journalist Salvador Bernal. Het historisch inzicht van de auteur, de ooggetuigenverslagen en de vele citaten van de Stichter van het Opus Dei zelf, maken dit boek tot een absolute 'must' voor wie meer wil weten van deze voorbeeldige priester en van zijn levenswerk. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1982; 416 pagina's; 13.5x21 cm]



Het Opus Dei, door D. Le Tourneau

Naast een hoofdstuk over het leven van de Stichter, komen hier de spiritualiteit, de werkwijze en de kerkrechtelijke vorm van het Opus Dei ter sprake. Ook het leven van de leden en hoe men lid kan worden, staat duidelijk beschreven. Tevens wordt aandacht geschonken aan de activiteiten van het Opus Dei in Nederland en België. [1^{ste} Nederlandstalige editie, 1990; 226 pagina's; 13.5x21 cm]

TITELLIJST/BESTELBON

Hiermee bestel ik de volgende boeken. Ik betaal zodra ik uw acceptgirokaart heb ontvangen.

Werken van Mgr. Escrivá

	Titel	Uitvoering	Stuks	Prijs	Totaal	
zie I	De Weg	ingenaaid	×	f 22,50	=	
		gebonden	×	f 30,00	=	
	De Voor	ingenaaid	×	f 27,50	=	
		gebonden	×	f 35,00	=	
	De Heilige Rozenkrans	ingenaaid	×	f 9,00	=	
	De Kruisweg	ingenaaid	×	f 18,00	=	
	Als Christus nu langs komt	ingenaaid	×	f 24,50	=	
		gebonden	×	f 33,50	=	
	Gesprekken met Mgr. Escrivá	ingenaaid	×	f 27,50	=	
zie II	De liefde tot de Kerk		ingenaaid	×	f 16,00	=
	Vrienden van God		ingenaaid	×	f 35,00	=

Werken over Mgr. Escrivá en over het Opus Dei

zie II	Voetsporen in de sneeuw (Dennis M. Helming)	ingenaaid	×	f 24,50	=
	Mgr. Escrivá de Balaguer (S. Bernal)	ingenaaid	×	f 24,75	=
		gebonden	×	f 33,75	=
	Het Opus Dei (D. Le Tourneau)	ingenaaid	×	f 24,90	=
				Totaal	f

De portokosten nemen wij voor onze rekening.

Afzender:

Titel/Voorletter(s)/Naam :
 Straat en Huisnummer :
 Postcode en Plaats :

Uw bestelling kunt u richten aan:
 (s.v.p. in gefrankeerde enveloppe)

Stichting DE BOOG - Herenstraat 41, 3512 KB UTRECHT



De zalige
JOSEMARÍA ESCRIVÁ
Stichter van het Opus Dei

Over het Informatiebulletin van de zalige Josemaría Escrivá

AAN DE LEZERS

Om de informatiebulletins regelmatig en correct geadresseerd in uw brievenbus te laten bezorgen is een 'up-to-date' verzendlijst van groot belang. Daarom verzoeken wij om uw medewerking door, waar van toepassing, onderstaande hokjes aan te kruisen.

- ik zou graag mijn/ons adres willen laten verbeteren zoals hieronder vermeld.
- ik/wij wensen met onderstaand adres op de verzendlijst te worden geplaatst.

Hierbij mijn/onze volledige adresgegevens:

(s.v.p. met blokletters invullen)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Titel	Voorletter(s)	Naam
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Straatnaam		Nummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postcode	Plaats	

- zend mij/ons nog exemplaren om aan vrienden en kennissen te geven.
- ik verzoek een proefexemplaar te zenden aan onderstaande adressen.

1. Titel/Voorletter(s)/Naam :
Straat en Huisnummer :
Postcode en Plaats :
2. Titel/Voorletter(s)/Naam :
Straat en Huisnummer :
Postcode en Plaats :
3. Titel/Voorletter(s)/Naam :
Straat en Huisnummer :
Postcode en Plaats :

- Plaatsgebrek? Zendt ons dan met deze bon een aanvullend lijstje mee. Hartelijk dank!

Deze bon opsturen naar:
(s.v.p. in gefrankeerde enveloppe)

Stichting DE BOOG - Herenstraat 41, 3512 KB UTRECHT

- IV -

ontvangen na hiervoor met geloof tot de zalige Josemaría te hebben gebeden. Een lid van het Opus Dei schreef dat hij eens een telefoontje kreeg van een vriend die kort tevoren als novice was ingetreden: "Giorgio, hoe is het?" – "Ik heet geen Giorgio meer – antwoordde deze –, ik ben ingetreden in een klooster en heb als nieuwe naam gekozen broeder Josemaría van Jezus!" En hij legde uit dat hij deze naam had gekozen opdat de stichter van het Opus Dei hem zou helpen om zich in vreugde en trouw te geven aan zijn roeping.

Symposium

Het Romeins Atheneum van het Heilig Kruis te Rome organiseerde in oktober 1993 een symposium over de persoon en de leer van Mgr. Escrivá. Tijdens de drie dagen durende bijeenkomst richtten de sprekers hun aandacht op drie algemene thema's, van speciaal belang in de boodschap van de zalige Josemaría: de roeping tot heiligheid, het innerlijk leven en de heiliging in de wereld. Na de begroetingswoorden van Mgr. Alvaro del Portillo, prelaat van het Opus Dei en jarenlang naaste medewerker van Mgr. Escrivá, werd de openingsboodschap van kardinaal Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, voorgelezen.

Hij benadrukte hierin het volgende: "Er is zonder twijfel een realiteit die in het oog springt zodra men het leven van Mgr. Escrivá leert kennen of met zijn geschriften in aanraking komt: een zeer levendige geest van aanwezigheid van Christus. Zo schrijft hij in *De Weg* (nr. 584): "Verlevendig je geloof. – Christus is niet een figuur die voorbijgegaan is, geen herinnering die tot het verleden behoort. Hij leeft! "Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula!" Jezus Christus gisteren en vandaag en altijd! zegt St. Paulus." Deze levende Christus is bovendien een Christus die nabij is, een Christus in wie de macht en de majesteit van God tegenwoordig worden gesteld via de menselijke dingen, eenvoudig en gewoon.

Bij de zalige Josemaría Escrivá kan men daarom spreken van een nadrukkelijke en bijzondere gecentreerdheid op Christus, waarin de beschouwing van het aardse leven van Christus en de overweging van Zijn levende aanwezigheid in de Eucharistie leiden tot het ontdekken van God en tot een verlichte visie op de omstandigheden van het dagelijks leven, gebaseerd op God.

Twee gevolgen vloeien voort uit deze beschouwingen van het leven van Jezus, van het diepe mysterie van de werkelijkheid van een God die niet alleen mens geworden is, maar die de menselijke conditie aangenomen heeft, in alles aan ons gelijk behalve in de zonde (Vgl. Hebr. 4,15). In de eerste plaats, de universele roep tot heiligheid, aan welke verspreiding de zalige Josemaría aanzienlijk heeft bijgedragen, zoals Johannes Paulus II herinnerde in de plechtige homilie tijdens de Mis van de zaligverklaring. Maar ook om stevigheid te geven aan deze roep, de erkenning dat men tot deze heiligheid komt, onder leiding van de Heilige Geest, door middel van het dagelijks leven.

De heiligheid bestaat hierin: Het dagelijks leven leiden met de blik gericht op God, onze handelingen vorm geven in het licht van het Evangelie en de geest van het geloof. Het gehele theologische begrip van de wereld en van de geschiedenis komt uit deze kern voort, zoals vele teksten van de Zalige Escrivá op nauwkeurige en scherpe wijze bevestigen.

"Onze wereld", zo verkondigde hij in een homilie, "is goed omdat ze goed is voortgekomen uit de hand van God. Pas de zonde van Adam, de zonde van de menselijke eerzucht is het geweest die de goddelijke harmonie van het geschapene heeft verbroken. Maar toen de volheid der tijden gekomen was, heeft God de Vader zijn enige Zoon gezonden. Door de inwerking van de Heilige Geest heeft deze het vlees aangenomen in Maria altijd Maagd, om zo de vrede te herstellen en, door de mens vrij te kopen van de zonde, ons te maken tot

kinderen van God" (Als Christus nu langskomt, nr. 183).

Op het eind van het symposium verleende paus Johannes Paulus II een audiëntie aan de 500 deelnemers. Daar zei hij o.a. het volgende: "Het diepe bewustzijn waarmee de huidige Kerk opmerkt dat zij ten dienste staat van een verlossing die alle dimensies van het menselijk bestaan



De zalige Josemaría tijdens een informeel samenzijn.

aangaat, is onder leiding van de Heilige Geest voorbereid met een geleidelijke intellectuele en geestelijke vooruitgang. De boodschap van de zalige Josemaría, waaraan u de dagen van uw congres gewijd heeft, vormt een van de meest betekenisvolle charismatische impulsen in deze richting. Een boodschap die juist uitgaat van een bijzonder bewustzijn van de universele uitstralingskracht die de genade van de Verlosser bezit (...).

In zijn priesterwerk besefte hij ten volle de waarde van elke ziel en de kracht die het Evangelie bezit om de gewetens te verlichten en een serieuze en werkdadige christelijke betrokkenheid op te wekken om iedere persoon en diens waardigheid te beschermen (...). Wij kunnen niet vergeten dat het belang van de persoon van de zalige Josemaría Escrivá niet alleen afgeleid wordt van zijn boodschap, maar ook van de apostolische realiteit waaraan hij het leven heeft geschonken. In de 65 jaar sinds de stichting heeft de Prelatuur van het Opus Dei, waar priesters en leken onverbrekelijk één zijn, bijgedragen tot het laten weerklinken van de verlossende oproep van Christus in vele milieus. Als herder van de universele Kerk bereiken mij de echo's van dit apostolaat, waarin ik alle leden van de Prelatuur van het Opus Dei aanmoedig te volharden in een trouwe, voortdurende geest van dienstbaarheid aan de Kerk, die het leven van de stichter altijd inspireerde."

Nieuwe parochie in Rome gewijd aan de zalige Josemaría Escrivá



17 mei 1992. Na de viering van de zaligverklaring laten Mgr. Alvaro del Portillo en Mgr. Echevarría de Heilige Vader het project zien van de parochiekerk die zal worden gebouwd in Rome en die toegewijd zal worden aan de zalige Josemaría Escrivá.

schap tot al de gelovigen van Rome, waarin hij de "roomsheid" van de zalige Josemaría benadrukte.

Naar aanleiding van de zaligverklaring bood bisschop Alvaro del Portillo, prelaat van het Opus Dei, namens de Prelatuur aan de Paus het geschenk van een kerk in Rome aan. Kardinaal Ruini besloot dat de parochie de naam van de nieuwe zalige zou dragen en droeg de pastorale zorg op aan de Prelatuur van het Opus Dei.

De kerk zal worden gebouwd op een terrein dat aan het bisdom geschonken was. Het ligt in een van de nieuwe buitenwijken van de stad, dicht



Schets van de nieuwe parochiekerk.

Om in de pastorale behoeften van de stad te voorzien heeft het bisdom Rome zich voorgenomen vijftig nieuwe kerken te bouwen, onder impuls van de Paus zelf. Deze heeft alle gelovigen opgeroepen edelmoe-dig dit programma, dat een grote financiële inspanning zal vergen, te steunen.

Een van de kenmerken van de persoonlijkheid van de zalige Josemaría Escrivá was zijn universele, katholieke geest. Vandaar dat de stichter van het Opus Dei zich altijd zeer "rooms" voelde: met heel zijn hart verenigd met de Paus, met diens zorg voor de noden van de gehele Kerk. Vlak voor de zaligverklaring richtte kardinaal Ruini, vicaris van de Paus voor het bisdom Rome, een bood-

bij de plaats waar volgens de traditie de heilige Paulus de marteldood stierf. De parochie is al begonnen met haar activiteiten, in een klein, voorlopig noodgebouw. Op 26 juni 1993 werd de Mis ter ere van de zalige Josemaría gevierd, in de open lucht, want de aanwezigen pasten niet allen in het gebouw.

De nieuwe kerk wordt gebouwd dank zij de giften van mensen uit de hele wereld, in het bijzonder met de hulp van de gelovigen die een devotie koesteren voor de zalige Josemaría of die door zijn geschriften, zijn voorbeeldig leven of door zijn voorspraak overvloedige gunsten van God hebben ontvangen.*

* Zij die de bouw van de kerk financieel willen ondersteunen, kunnen hun bijdragen storten op Postbank 6494736 ten name van Hulpfonds parochiekerk zalige Josemaría Escrivá, te Rome. Meer informatie kunt u krijgen bij: Dr. J.A. Nuñez pr, Nederlands Comité voor de parochiekerk te Rome van de zalige Josemaría Escrivá, Prins Bisschopsingel 9, 6212 AA Maastricht, tel. 043-216169.



26 juni 1993. Eerste Mis ter ere van de zalige Josemaría Escrivá op de plaats waar de gebouwen van de nieuwe parochie zullen worden opgetrokken.

Congregatie van de Goddelijke Eredienst
en de Sacramenten

Prot. CD. 1773/92

VICARIAAT VAN ROME

Rekening houdend met het verzoek van Zijne Eminentie Kardinaal Camillo Ruini, Kardinaal Vicaris van Zijne Heiligheid voor het bisdom Rome, schriftelijk ingediend per brief d.d. 28 september 1992, verlenen wij, krachtens de bevoegdheden die aan deze Congregatie zijn geschonken door Paus Johannes Paulus II, na aandachtig de uiteengezette redenen te hebben overwogen, met grote welwillendheid de toestemming dat op de plaats van Rome genaamd "Tre Fontane-Laurentino" de nieuwe kerk die voor God gebouwd moet worden, kan worden toegewijd ter ere van de zalige Josemaría Escrivá de Balaguer, met inachtneming van de voorschriften van de Apostolische Stoel die betrekking hebben op de eredienst aan de Zaligen.

Mogelijk hiermee tegenstrijdige bepalingen komen te vervallen.

Gegeven in de zetel van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, op 28 oktober 1992.

Antonio M. Kard. Javierre, Prefect
Pedro Tena, subsecretaris

Men schrijft ons...

DE STIJFHEID VERDWEEN

Ik ben leerling van Strathmore College, waar ik studeer voor het beroeps-examen van accountant. Ik ondervond, en ook nu nog, problemen met schrijven. Toen ik me voorbereide op de examens van december 1992 ontdekte ik dat mijn schrijfprobleem een medische behandeling vereiste. Drie weken voor de examens bezocht ik de arts. Deze gaf me medicijnen en vroeg me na een week terug te komen. Dat deed ik, maar er was geen verbetering. Toen vertelde de arts me voor de eerste keer dat ik reuma had. Hij gaf me weer medicijnen en ik moest na twee weken terugkomen.

Ik besepte dat mijn toestand niet zou verbeteren vóór de data van de examens. Er was een wonder nodig. Ik vertelde dit alles aan een collega, die mij aanraade het bidprentje van Mgr. Escrivá te gebruiken. Dat deed ik onmiddellijk: ik bad het twee maal per dag, 's morgens en 's avonds. Vanaf dat moment maakte ik me geen zorgen meer. Wanneer mijn vrienden me vroegen hoe het ging, zei ik: slecht, maar met de overtuiging dat ik de examens zou kunnen afleggen.

Op de dag van het examen regende het en was het erg koud, hetgeen mijn hand deed verslechteren. Toen ik het examen begon, schreef ik mijn naam op. Mijn hand was erg stijf en het kostte veel moeite te schrijven. Het eerste deel van het examen waren theorievragen, en ik werd een beetje bang. Maar meteen keek ik naar de hemel en zei: "Heer, moge mijn geloof niet wankelen". Toen bad ik: "Zalige Josemaría, jij houdt er zo van dat mensen goed gevormd zijn. Ik heb de laatste maanden veel gestudeerd, laat me niet in de steek". Ik las opnieuw de vragen van het examen door en pakte mijn pen op. Ik kon het niet geloven: de stijfheid was verdwenen. Ik maakte het examen af en het ging tamelijk goed.

Maar het meest interessante gebeurde na het examen. Mijn collega zag me en zei dat ik naar u moest schrijven. Dat stelde ik een week uit, en, alsof de zalige Josemaría wilde tonen dat er echt een wonder was gebeurd, mijn hand werd weer stijf.

T.O., Rapogi (Kenia), 19-1-1993

HERSENLETSEL

Hiermede wil ik voldoen aan mijn belofte omdat de zalige Josemaría Escrivá duidelijk mee heeft bekommen dat mijn zus en mijn moeder onverwacht goed herstelden van een hersenletsel. We blijven Mgr. zeer dankbaar en bidden dat zijn toedoen velen de weg naar de Heer terug mogen vinden.

X.X., Leuven, 8-7-1992

ZIJN VASTE BAAN

Mijn zoon van 26 jaar kon maar niet aan werk komen. Het werk dat hij deed, kreeg hij via een uitzendbureau. Zes weken hier, acht weken daar, en weer thuis. Na vijf weken ergens gewerkt te hebben zat hij wéér thuis. Tot we, onverwachts, het noveengebed binnen kregen van Mgr. Josemaría Escrivá. Ten einde raad begonnen mijn man en ik aan een noveen. Binnen een week kon onze zoon, via een uitzendbureau, weer voor acht weken werken. Na vijf weken kwam hij thuis met de boodschap: "de baas heeft een keuring voor mij aangevraagd". Wij vonden dat zeer positief! Na de acht weken werk voor het uitzendbureau kreeg hij een contract voor één jaar. Wij waren dolblij. Half januari j.l. liep dit contract af. De spanning was groot, want het was afwachten of dit jaarcontract over zou gaan in 'n vaste baan, of dat hij weer thuis zou komen. Ik begon weer een noveen tot Mgr. Josemaría en tot onze grote opluchting en blijdschap kreeg onze zoon, dië 7 januari 28 jaar was geworden, half januari zijn vaste baan! Hij doet administratie. Ik schrijf dit toe aan de voorspraak voor onze zoon van Mgr. Escrivá.

M.J.M., Tilburg

VOOR MIJ IS HET EEN WONDER

Ik ben katholiek en ik geloof in wonderen, maar ook is het mogelijk dat er toeval is, evenals dat we dingen vanzelfsprekend vinden of dat er dingen gebeuren die we niet eens opmerken. Wat mij betreft, zal ik vanaf nu meer aandacht geven aan gebeurtenissen waaraan ik vroeger geen belang hechtte. Vandaag ontving ik een telefoontje van mijn zwager dat me zeer trof: mijn nichtje was ernstig ziek en moest voortdurend overgeven. Omdat ze nog maar drie jaar is, was de situatie niet erg goed. Zodra ik de telefoon had opgelegd, pakte ik het bidprentje van de zalige Josemaría en begon het te bidden. Toen mijn zwager naar kantoor terugging, belde ik hem op. Tot mijn grote verbazing zei hij mij dat het meisje, dat ze van plan waren naar het ziekenhuis te brengen, in goede staat en herstellende was. Het kan lijken dat het niet iets groots is, in vergelijking met andere meer spectaculaire gebeurtenissen of met andere wonderen, maar voor mij is het een wonder.

N.W., (Sri Lanka), 11-2-1993

EEN GEZONDE EN FLINKE BABY

Mijn dochter had haar derde kind gekregen met de keizersnede, na een gecompliceerde zwangerschap, met "placenta prævia" en meerdere maanden van volledige rust. De arts raadde haar na de bevalling ernstig aan geen kinderen meer te krijgen vanwege het grote risico voor eigen leven. Niettemin raakte mijn dochter opnieuw in verwachting en kwam dit zeer geschrokken aan ons, haar moeder en mij, vertellen.

Het eerste wat in me opkwam te zeggen was dat God zich niet vergist en als Hij een nieuw kind schenkt, dat voor ons welzijn is en dat we dus niet bang hoeven te zijn. De maanden gingen voorbij en de zwangerschap verliep uitstekend. Op het einde liet de echografie toch een "placenta prævia" en een slechte positie van de foetus zien. In mijn binnenste bad ik tot de zalige Josemaría Escrivá om hulp voor dit ernstige probleem, dat het leven van mijn dochter en haar baby bedreigde. Wie schetst mijn verbazing toen bij het volgende bezoek aan de arts deze verwonderd opmerkte dat het kindje er perfect bij lag en de placenta ook.

De bevalling ging uit voorzorg met de keizersnede, maar de baby is de gezondste en flinkste van al mijn kleinkinderen en levert de minste problemen op. Dit schrijf ik toe aan de machtige voorspraak van de zalige Josemaría.

H.L.L., Medellín (Columbia), 2-11-1992

EEN STANDAARDWERK

Enkele jaren geleden kreeg mijn zoon het advies om te stoppen met zijn universitaire opleiding. Hij zou niet alleen te weinig talent, maar ook gebrek aan doorzettingsvermogen hebben. Hoewel ik mij hier erg bedroefd om voelde, hield ik mij voor de buitenwereld flink. Maar 's nachts in bed huilde ik om mijn kind. Ik als moeder wist dat het falen van mijn zoon samenhang met te weinig zelfvertrouwen. Maar niemand geloofde mij. Op een dag vroeg ik in mijn nood God om hulp. Terwijl ik zat te bidden hoorde ik de post binnenvallen. Even later hield ik het Informatiebulletin van het Opus Dei in de hand, waarin ik een prentje van Mgr. Escrivá aantrof, een priester waar ik nooit eerder van had gehoord. Aandachtig bestudeerde ik zijn gezicht en opeens leek het of hij tegen mij glimlachte. Op hetzelfde moment vielen de zorgen om mijn zoon van mij af, en wist ik dat alles met hem goed zou komen. Dagelijks bad ik het gebed dat op het prentje staat afgedrukt, jarenlang.

Geleidelijk aan ging mijn zoon steeds meer mensen ontmoeten die hem positief benaderden en hem hielpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Nu kan ik u melden dat mijn zoon is afgestudeerd, en hoe! Men noemde het verslag van zijn afstudeerproject een standaardwerk! En... iedereen prees hem om zijn doorzettingsvermogen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn zoon deze gunsten mocht ontvangen op voorspraak van Mgr. Escrivá.

Veel succes bij uw werkzaamheden wenst u een dankbare moeder,

S. te N. (Nederland)

OM GOED BIECHT TE KUNNEN HOREN

Daar ik last kreeg met mijn gehoor, hetgeen een grote hinder zou betekenen om biecht te horen, zo heb ik van een confrater vernomen dat Mgr. Josemaría Escrivá de gebeden verhoort die tot hem gericht worden.

Zo moet ik tot mijn grote genoegen ter ere van Mgr. Josemaría daarover melding maken zoals ik beloofd heb: alles is weer normaal.

(...) Kan ik documentatie krijgen om de zalige Josemaría bekend te maken ?

Pastoor V., Oost-Vlaanderen

Mgr. Francis Xavier Kaname Shimamoto, Aartsbisschop van Nagasaki, kerk van Nakamachi, 27-VI-1992.

In de jaren vijftig, toen ik studeerde aan de Universiteit Urbaniana, werd mij het boek "De Weg", een van de boeken die Mgr. Escrivá geschreven heeft, aanbevolen door een Mexicaanse seminarist. Ik herinner me nog heel goed de indruk die het lezen van dit boek bij mij achterliet. Ik beschouwde het als een op onze tijd afgestemde editie van "De navolging van Christus" van Thomas à Kempis. Maar terwijl het boek van à Kempis gaat over de heiligheid van religieuzen, wijst het boek van de zalige Josemaría de weg van de heiligheid in het gewone leven van alle dag.

De leer van het Tweede Vaticaanse Concilie over de algemene roeping tot de heiligheid wordt heden ten dage als vanzelfsprekend beschouwd. Men kan zeggen dat de zalige Josemaría op providentiële wijze op deze leer van het Concilie vooruitliep.

Uitgegeven werken van Mgr Escrivá

- De Weg** « Mgr Escrivá heeft iets geschreven, dat meer is dan een meesterwerk; hij heeft zijn inspiratie regelrecht uit zijn hart geput; de korte paragrafen, die samen *DE WEG* vormen gaan ook regelrecht naar het hart van de lezer (...). » (*L'Osservatore Romano* 24-3-1950). Het boek beleefde zijn eerste uitgaven in 1934 onder de titel *Consideraciones Espirituales* (Geestelijke Beschouwingen). Sindsdien is het aantal edities gestegen tot 284, in 41 talen, met een totale oplage van 3.909.178 exemplaren. Derde Nederlandstalige editie, 1989.
- De Heilige Rozenkrans** Een boek met beschouwingen over elk van de vijftien mysteriën van het leven van Christus en zijn Moeder, zoals men die overweegt bij het bidden van de Rozenkrans. Ook van dit werk verscheen de eerste editie in 1934. Sindsdien zijn er 100 edities verschenen in 19 talen, met een oplage van 629.099 exemplaren. Eerste Nederlandstalige editie, 1986.
- Gesprekken met Mgr Escrivá** Mgr Escrivá antwoordt schriftelijk op vragen die hem gesteld werden, voor tijdschriften van verschillende landen. De eerste editie is van 1968. Tot heden zijn er 52 edities in 8 talen gepubliceerd, met een oplage van 323.390 exemplaren. Eerste Nederlandstalige editie, 1990.
- Als Christus nu langs komt** Het boek bevat 18 homilieën over de belangrijkste liturgische tijden en feesten, met theologische diepgang, maar ook duidelijk, eenvoudig en gericht op de praktijk van het christelijk leven. Inleiding van Mgr del Portillo, eerste Prelaat van het Opus Dei. De eerste editie is van maart 1973. Tot nu toe zijn er 71 edities in 12 talen verschenen, met in totaal 419.061 exemplaren. Eerste Nederlandstalige editie, 1978.
- Vrienden van God** Weer 18 homilieën zijn in dit boek verzameld, waarin de schrijver de christelijke deugden tot thema maakt van zijn vriendschappelijk gesprek met God. Het boek, dat evenals het hiervoor vermelde, in een heel persoonlijke en directe stijl geschreven is, verscheen in 1977. Er bestaan thans 51 edities in 8 talen, 314.831 exemplaren in totaal. Voorzien van een inleiding van Mgr del Portillo. Eerste Nederlandstalige editie, medio 1994.
- La Abadesa de Las Huelgas** Diepgaande theologische en kerkrechtelijke studie over het buitengewone geval van de bijna bisschoppelijke juridictie die de Abdis van het beroemde klooster van Las Huelgas bij Burgos bezat. De eerste editie is van 1944, de tweede van 1974, de derde van 1988.
- De Kruisweg** Postuum werk van Mgr Escrivá, vrucht van zijn overweging van het lijden van de Heer. De eerste editie is in februari 1981 uitgekomen. Er verschenen 54 edities in 13 talen, met een totale oplage van 347.559 exemplaren. Tweede Nederlandstalige editie, 1991.
- De Voor** Postuum werk. « Zoals *De Weg* (...) is *De Voor* vrucht van het innerlijk leven van Mgr Escrivá en van zijn ervaring als zielenherder » (uit het voorwoord van Mgr del Portillo). De eerste editie verscheen in oktober 1986. Tot heden zijn er 42 uitgaven in 9 talen verschenen, met een oplage van 341.794 exemplaren. Eerste Nederlandstalige editie, 1990.
- Forja** Het laatste gepubliceerde postume werk, *Forja* (De Smidse), « is een vurig boek; lezing en meditatie ervan kan velen in de smidse van de goddelijke Liefde plaatsen en verlangen doen ontbranden naar heiligheid en apostolaat, want dat was de wens van Mgr Escrivá » (uit het voorwoord van Mgr del Portillo). De eerste editie verscheen in oktober 1987. Er zijn tot nu toe 29 edities in 10 talen uitgegeven, met een oplage van 324.951 exemplaren.
- De Liefde voor de Kerk** Verzameling van drie homilieën over de bovennatuurlijke zending van de Kerk, het priesterschap en de trouw van de christen aan de Bruid van Christus. De 10 uitgaven in 5 talen zorgden voor 31.077 exemplaren. Eerste Nederlandstalige editie, medio 1994.

Deze boeken zijn verkrijgbaar (ook in andere talen) via de boekhandel en bij :
 Boekhandel OCEAAN voor België : L. Gribaumontlaan 29, B-1150 Brussel (02/772.30.62).
 Uitgever DE BOOG voor Nederland : Herenstraat 41-43, NL-3512 KB Utrecht.

GEBED

God, Gij hebt de zalige priester Josemaría rijkelijk begenadigd en hem uitgekozen als een getrouw instrument om het Opus Dei te stichten, dat een weg is ter heiliging in het beroep en in de dagelijkse plichten van de christen. Geef dat ook ik U in alle omstandigheden van mijn leven moge liefhebben en met vreugde en eenvoud ten dienste moge staan van de Kerk, de Paus en de zielen om de wereld het licht van het geloof en van de liefde te schenken. Gewaardig U ons de heiligverklaring van de zalige Josemaría te schenken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees Gegroet. Eer aan de Vader.

MEDEDELINGEN

Wij zijn dankbaar voor de vele brieven die wij hebben ontvangen. Ze zijn een getuigenis van de devotie tot de zalige Josemaría Escrivá, op wiens voorspraak steeds meer mensen over de hele wereld zich in hun gebed tot God richten. Wegens plaatsgebrek kunnen wij hier slechts uittreksels uit enkele brieven geven, die belangrijke maar ook eenvoudige gebeurtenissen vertellen.

Wij uiten eveneens onze dankbaarheid – gezien de onmogelijkheid om het aan ieder persoonlijk te doen – voor alle giften, die ertoe bijdragen de kosten van uitgave en verspreiding van dit *Informatiebulletin* te dekken en de apostolische activiteiten te ondersteunen die uit de liefde van de zalige Escrivá voor de mensen ontsproten zijn.

Dit *Informatiebulletin* wordt gratis verspreid. Wie aan bovengenoemde doelen zou willen bijdragen, kan een gift overmaken op :

- voor België : bankrekening 438-8079001-82 ten name van Informatiebulletin, Florida-laan 112, B-1180 Brussel.
- voor Nederland : Postrekening 3740023 ten name van Vice-Postulatie van het Opus Dei in Nederland, Jan Luykenstraat 52 - 1070 CS Amsterdam.

Wij zijn onze lezers en lezeressen erkentelijk wanneer zij ons namen en adressen van personen opgeven die mogelijk interesse hebben om dit Informatiebulletin voor eigen gebruik te ontvangen.