

HEILIGE JOZEFMARIA ESCRIVÁ

BULLETIN NR. 2

MEI 2011



CHRISTUS LEERT ONS LIEF TE HEBBEN

Christus heeft ons eens en voor altijd de weg van de liefde tot God geleerd. Het apostolaat is de liefde van God, een liefde die overloopt en zich aan de ander geeft. Innerlijk leven gaat samen met een groeiende vereniging met Christus door middel van het Brood en het Woord. En de ijver in het apostolaat is de juiste, passende en noodzakelijke uiting van innerlijk leven. Wanneer men de liefde van God smaakt, voelt men de zorg die de zielen nodig hebben. *Heilige Jozefmaria ESCRIVÁ, Als Christus nu langskomt, 122.*

HERINNERINGEN

Enkele getuigenissen over de devotie van de heilige Jozefmaria tot de allerheiligste Mensheid van Jezus.

GUNSTEN

Mensen over de hele wereld melden gunsten die zij verkrijgen op voorspraak van de heilige Jozefmaria bij materiële en spirituele noden.

INFORMATIE

www.nl.josemariaescriva.info
www.escrivaworks.nl
www.opusdei.nl
www.deboog.nl



“Zorg dat je een grote liefde voor de allerheiligste Mensheid van Jezus krijgt.

Ben je niet blij dat Hij een van ons heeft willen zijn?

Bedank Hem voor dit toppunt van goedheid.”

Heilige Jozefmaria ESCRIVÁ,
De Smidse, 547

HIJ GEBRUIKTE EEN KRUISBEELDJE

Vanaf het moment dat ik hem leerde kennen legde hij bij zijn persoonlijk gebed, bij een meditatie of een les, of als hij aan zijn bureau ging zitten werken, een kruisbeeldje voor zich neer, van zo'n 10 á 12 cm groot, dat hij altijd bij zich had.

Ook ons raadde hij aan altijd een kruisbeeldje bij ons te hebben, en het op ons bureau te leggen voor we begonnen met studeren, lezen of werken, om zo de aanwezigheid van God te kunnen beleven en ons werk om te vormen in gebed, door het te verenigen met het Kruis.

Alvaro DEL PORTILLO, *Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei*,
Ed. Rialp. Madrid 1992, pag. 154-155.



EEN BOEK MET EEN OPDRACHT

Jozefmaria huurde een etage aan de straat *Martínez Campos* omdat hij voor de bijeenkomsten met studenten of priesters geen beroep wilde doen op het huis van een ander. Terwijl hij wachtte op de verwezenlijking van zijn droom een studentenhuis te beginnen, was het huis van zijn moeder Dolores als het ware de zetel van het Opus Dei (...)

Daar werden lessen en studiegroepen gegeven. Jozefmaria organiseerde levendige bijeenkomsten en voordat iedereen weer naar huis ging las hij het evangelie van de Mis van die dag voor en voorzag dit van commentaar met weinig maar diep gekozen woorden. *De Vader* — zegt Juan J. Vargas, een van de deelnemers — *kende het evangelie door en door en had er vele uren gebed aan gewijd.*

(...) In *Martínez Campos* ontving hij ook vele andere bezoeken. Op een dag sprak hij met

Ricardo Fernández Vallespin die nog een jaar college moest volgen om zijn studie architectuur af te ronden. Om wat bij te verdienen gaf hij bijles aan studenten. Jozefmaria maakte een afspraak met hem in *Martínez Campos*. Ricardo arriveerde op de afgesproken tijd, hij was gespannen en had het vermoeden dat het bezoek 'een grote invloed' op zijn leven zou kunnen hebben. *Hij sprak met mij over mijn innerlijk leven*, herinnert de student zich zonder dit verder uit te leggen. Toen hij wegging schonk de priester hem een boek over het Lijden van Christus en schreef op de eerste blanco pagina bij wijze van opdracht:

+ Madrid -29-V-33
Zoek Christus. Vind Christus.
Bemin Christus.

Andrés VAZQUEZ DE PRADA, *El Fundador del Opus Dei*; Tomo 1, Ed. Rialp, Madrid 1997, pag. 491-492.



“Ik zou willen dat je gedrag en je gesprekken zodanig waren, dat allen die je zien of horen spreken, zouden kunnen zeggen: die leest het leven van Jezus Christus.”

Heilige Jozefmaria ESCRIVÁ,
De Weg, 2

HIJ LAS HET EVANGELIE EN RAADDE DIT ANDEREN AAN

Tot de laatste dag van zijn leven las hij de Heilige Schrift. En hij raadde ons aan: *Lees het evangelie, beleef het evangelie, houd van het evangelie, haal punten van meditatie uit het Nieuwe Testament. Doe verder je best de rijkdom van deze boeken uit te storten over het leven van de mensen met wie je in aanraking komt. Door de kennis die je van het leven van God hebt, kan men terecht zeggen dat je met Jezus Christus omgaat, Jezus Christus kent, van Jezus Christus houdt en Hem navolgt.*

Herhaaldelijk gebruikte hij een boek van kardinaal Gomá over het leven van de Heer waarin de vier evangeliën met elkaar verbonden zijn tot een chronologisch geheel. Dit boek lag altijd op zijn nachtkastje, hij las erin als hij 's nachts wakker werd, en hij had het op reis altijd bij zich. De volgende opmerking geeft aan hoeveel belang hij hechtte aan de voortdurende overdenking van het Woord van God: *Als wij uit de lectuur van de heilige Schrift of de evangeliën geen praktische lessen halen voor ons dagelijkse leven, dan betekent dat dat wij de teksten niet de aandacht en de liefde geven die ze verdienen, want ze zijn vol vitaliteit, vol kracht en toepasbaar voor iedere christen die coherent wil zijn met zijn geloof.*

Javier ECHEVARRÍA, Memoria del Beato Josemaría Escrivá,
Ed. Rialp, Madrid 2000, pag. 251.



JEZUS, GOD EN MENS

“We laten opnieuw de heilige Matteüs aan het woord die ons vertelt dat Jezus uit Betaanië terugkwam en honger had (vgl. Mt. 21, 12). Ik word altijd door Christus getroffen en in het bijzonder als ik zie dat Hij echt Mens, volmaakt Mens is, terwijl Hij ook volmaakt God is. Zo leren wij zelfs onze armzaligheid en onze natuurlijke persoonlijke zwakheden te benutten om ons volledig — precies zoals we zijn — aan de Vader te geven die dit offer van harte aanvaardt.”

“Hij had honger. De schepper van hemel en aarde, de Heer van al wat is, lijdt honger! Heer, ik dank u ervoor dat de gewijde schrijver dit detail — door goddelijke ingeving — in deze passage heeft opgenomen. Het dwingt me ertoe U nog meer lief te hebben, het spoort me aan vurig te verlangen uw allerheiligste Mensheid te beschouwen! *Perfectus Deus, perfectus Homo*, volmaakt God en volmaakt Mens van vlees en bloed, zoals jij en zoals ik.”

Heilige Jozefmaria ESCRIVÁ, *Vrienden van God*, 50

LIEFHEBBEN ZOALS HIJ ONS HEEFT LIEFGEHAD

“Als we niet van Jezus leren lief te hebben, dan zullen we het nooit leren. Als wij, zoals sommigen, van mening zouden zijn dat het alleen mogelijk is een zuiver hart te hebben dat God waardig is door het niet te mengen, het niet te besmetten met menselijke genegenheid, dan is het logische gevolg dat we ons ongevoelig opstellen voor het lijden van de mensen. We zouden dan alleen maar een officiële naastenliefde kunnen opbrengen, die dor en gevoeleloos is, en niet de liefde die van Christus komt, echte liefde, menselijke warmte. Hiermee geef ik geen grond aan valse theorieën die alleen maar een triest excuus zijn om de harten naar dwaalwegen te leiden — door ze van God te vervreemden — om ze aan zonde en ondergang prijs te geven.”

“Op het feest van vandaag moeten we de Heer vragen ons een hart te geven naar zijn maat, dat in staat is mee te lijden met het lijden van de mensen, dat in staat is te begrijpen dat de echte balsem voor de kwellingen die de mensen ondergaan en die hen niet zelden beangstigen, de liefde is, de naastenliefde. Iedere andere troost kan nauwelijks een ogenblik verstrooiing geven en laat ons achter in bitterheid en wanhoop.”



“Als we de Allerheiligste Mensheid van Jezus bewonderen en echt liefhebben, dan zullen we zijn Wonden één voor één ontdekken. En in die zware en harde tijden waarin we zuivering ondergaan en we zoete en bittere tranen wenen die we proberen te verbergen, zullen we ons in elk van die Allerheiligste Wonden willen nestelen: om ons te louteren, om ons te verheugen in dat verlossende Bloed, om ons te sterken.”

Heilige Jozefmaria ESCRIVÁ,
Vrienden van God, 302

TWEE TEKSTEN VAN BENEDICTUS XVI:

PARABELS WAARUIT BLIJKT HOEVEEL GOD VAN ONS HOUDT

“Als Jezus in zijn gelijkenissen spreekt over de herder die achter het verloren schaap aan gaat, over de vrouw die de drachme zoekt, over de vader die de verloren zoon tegemoet gaat en hem omhelst, dan zijn dat niet alleen maar woorden, maar beelden van zijn eigen zijn en doen. Zijn dood op het Kruis is het hoogtepunt van de manier waarop God zich tegen zichzelf keert, waarbij Hij zichzelf wegschenkt om de mens weer op te richten en hem te redden – liefde in de meest radicale vorm. Door de doorboorde zijde van Christus te aanschouwen, waar Johannes in zijn evangelie over spreekt (vgl. 19,37), kunnen we het uitgangspunt van deze encycliek begrijpen: “God is liefde” (1 Joh 4,8). Daar kan deze waarheid worden aanschouwd. En van daaruit moeten we nu definiëren wat liefde is. Vanuit deze aanschouwing ontdekt de christen de weg van zijn leven en zijn liefde.”

BENEDICTUS XVI, Encycliek *Deus Caritas est*, n. 12



GOD VRAAGT ONS NIET IETS WAT WIJ HEM NIET KUNNEN GEVEN

“In de verdere kerkgeschiedenis is de Heer ook niet afwezig. Steeds weer komt Hij op ons toe – door mensen die Hem weerspiegelen, door zijn Woord, in de sacramenten, in het bijzonder in de Eucharistie. In de liturgie van de Kerk, in haar gebeden, in de levende gemeenschap van de gelovigen, daar ervaren wij Gods liefde, nemen wij Hem waar en leren wij ook zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven te herkennen. Hij heeft ons het eerst liefgehad en heeft ons ook nu het eerst lief; daarom kunnen wij ook met liefde antwoorden. God schrijft ons geen gevoel voor dat we niet kunnen oproepen. Hij heeft ons lief, laat ons zijn liefde zien en gewaar worden, en uit dit ‘het eerst’ van God kan als antwoord ook in ons de liefde ontkiemen.”

BENEDICTUS XVI, Encycliek *Deus Caritas est*, n. 17

“Het Kruis is geen straf, geen verdriet, geen bitterheid... Het is het heilig hout van waaraf Christus zegeviert... en waar ook wij zegevieren, wanneer wij blij en edelmoedig aanvaarden wat Hij op onze weg doet komen.”

Foto's: Benedictus XVI tijdens de Wereldjongerendagen in Sydney (zomer 2008)

Heilige Jozefmaria ESCRIVÁ,
De Smidse, 788

GUNSTEN

HIJ SCHONK AANDACHT AAN ALLE PATIËNTEN

Ik woon in Peru, in Piura. Op 31 januari werd bij mijn moeder een kwaadaardige tumor ontdekt waardoor ze hevige pijn in haar been had. Door het vergevorderde stadium van de tumor was opereren niet mogelijk. Het betrof een opnieuw opspelende vorm van kanker - ze had dit 22 jaar geleden ook gehad - en de gezondheid van mijn moeder was te slecht voor een operatie.

De arts raadde ons aan onmiddellijk naar een specialist in Lima te gaan, omdat alleen daar wat aan de ziekte kon worden gedaan. Piura ligt op 1050 kilometer van Lima en we beschikten niet over het geld om de behandeling te betalen. Mijn moeder had een verzekering met 100% dekking voor behandeling van kanker, maar niet als het een recidief van de tumor betrof. We zaten zonder middelen, zonder enige uitweg. Een vriendin gaf ons een bidprentje van de heilige Jozefmaria. Mijn moeder bad het ook. Ik herhaalde de woorden: Vader, u kunt niet onafgemaakt laten wat u 22 jaar geleden begonnen bent. U zou haar nu kunnen genezen, maar Gods wil geschiede en bedankt voor al de tijd die zij bij mij heeft mogen zijn.'

We waagden een poging met de verzekering van mijn moeder en ze kon behandeld worden in een staatsziekenhuis.

In de stad Chiclayo, 3 uur van Piura, zijn zeer goede oncologen. We vroegen de heilige Jozefmaria dat ze daar behandeld kon worden in plaats van in het verre Lima. Na enige tijd kwam een bekende oncoloog, die ook ziekenfondspatiënten behandelde, naar Piura. Enkele patiënten met een door hun leeftijd verhoogd risico, konden in Piura blijven voor de chemotherapie. Mijn moeder was een van



deze patiënten en we hadden het geluk dat we in Piura konden blijven. Door de behandeling verdween de tumor. Zij leidt nu weer een normaal leven.

L.E.Y.C., Ontvangen per e-mail.

IK STUITTE OP DE HEILIGE JOZEFMARIA VIA INTERNET

Terwijl ik op internet over godsdienstige thema's aan het lezen was, stuitte ik op de heilige Jozefmaria.

Mijn oudste zoon, bijna 16, is een jongen van deze tijd. Ik bid iedere dag voor hem, maar ik vroeg speciaal aan de heilige Jozefmaria een plaatsje voor hem in een voetbalteam dat opleidt tot gekwalificeerde spelers. Mijn zoon gaat naar een katholieke school en ik ben ervan overtuigd dat deze school én de sport hem zullen helpen om zich te concentreren op de belangrijkste zaken van het leven. Vandaag kregen we een telefoontje met de mededeling dat hij in het team is geplaatst. Ik ben er nóg blijer mee dan hij: ik heb ervoor gebeden en weet dat het goed voor hem is. Naast de goede cijfers die hij op school haalt is dit ook een groot succes! Hiermee heeft hij een opstap voor een universitaire opleiding.

Ik heb beloofd deze gunst van de heilige Jozefmaria op papier te zetten en zal me tot hem blijven wenden, opdat hij mijn zoon en



mijn gezin bijstaat. Ik denk dat God wilde dat ik de heilige Jozefmaria leerde kennen om mijn geloof te versterken en om me te helpen bij alle beproevingen in mijn leven.

Sonia, Verenigde Staten.

MIJN ZOON VOND WERK

Ik ben weduwe en moeder van vier kinderen, drie zoons en een dochter. Mijn oudste zoon van 43, vader van een dochtertje, was al een jaar werkloos. Hij had veel problemen en we leden hier erg onder. Ik ben de heilige Jozefmaria zeer toegewijd. Ik hoopte dat hij mij zou helpen en ik begon iedere dag, zonder ook maar één keer over te slaan, het bidprentje te bidden. Dankzij God en op voorspraak van de heilige Jozefmaria heeft mijn zoon werk gevonden. Ik ben heel erg dankbaar. Ik zou heel graag willen dat dit gepubliceerd wordt opdat iedereen vol vertrouwen tot hem bidt zoals ik gedaan heb. Heel veel dank aan God en aan de heilige Jozefmaria.

A.M.P.L., Ontvangen per e-mail

IK VOND WERK EN MIJN DOCHTER SLAAGDE VOOR HAAR RIJEXAMEN

Ik wil getuigen dat ik twee gunsten heb verkregen op voorspraak van de heilige Jozefmaria Escrivá. De eerste gunst: een baan vinden, vlakbij huis, beter betaald dan mijn vorige

baan én werk dat beantwoordt aan de doelen die ik mij altijd gesteld heb. Na meer dan een jaar zoeken en solliciteren zonder resultaat, werd dit probleem in tien dagen opgelost. Bovendien werd ik opgeroepen voor twee sollicitatiegesprekken op een dag, beide goede banen. Dit verliep zonder moeilijkheden: ik werd onmiddellijk aangenomen met een vast contract en anderhalve maand proeftijd. Ik kon het niet geloven! Want ik ben 51 en mijn leeftijd is tot nu toe altijd een probleem geweest.

De tweede gunst: mijn dochter haalde haar rijbewijs bij de tweede keer afrijden. Toen ze de eerste keer zakte, zat ze erg in de put want ze had er lang voor geleerd. Bovendien betekende dat óf meer geld uitgeven, óf zich neerleggen bij de situatie. Ik vroeg voor haar de voorspraak van de heilige Jozefmaria en ze slaagde. Mijn dochter was heel blij omdat haar inspanning beloond werd en wij niet nog meer geld zouden hoeven uitgeven.

Ik ben de heilige Jozefmaria zeer dankbaar en ook degene die mij een bidprentje van hem gaf. Nu bid ik voor mijn zoon en ik heb het volste vertrouwen in zijn hulp. Moge mijn getuigenis dienen voor de glorie van God en de bevestiging van de heiligheid van deze zo buitengewone priester.

M.E.H., Ontvangen per e-mail



IK KWAM MIJN FINANCIËLE PROBLEMEN TE BOVEN

Ik heb geen gemakkelijk leven gehad en ik heb drie kinderen. Ik ben in Spanje omdat mijn dochter met een Spanjaard getrouwd is. Enige maanden geleden wendde ik me tot de heilige Jozefmaria. Ik heb een eigen zaak gehad en een van mijn zoons werkte vier jaar bij mij in de zaak. We hadden al onze hoop op het bedrijf gevestigd, maar de zaken liepen niet goed en mijn zoon werd tot tweemaal toe het slachtoffer van een gewapende overval. Hij werd enorm bang en ik stelde hem voor de zaak te verkopen. Mijn oudste zoon nam het van hem over met de bedoeling dat de zaak niet verloren zou gaan. Mijn andere zoon zat zonder werk en liet overal zijn curriculum vitae zien. Het deed me veel verdriet dat hij overal solliciteerde maar nergens werd aangenomen. Acht dagen geleden werd hij aangenomen bij een bedrijf en kon daar meteen beginnen.

Iedere dag bid ik tot de heilige Jozefmaria en dank ik hem voor de bescherming van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben hem eeuwig dankbaar en ik bid dat mijn zoon zijn baan kan houden want hij verdient het. Dank u, vader.

D.V.C., Ontvangen per e-mail

IK WAS MIJN ZENUWEN DE BAAS

Ik ben docent in het basisonderwijs en moest examens afleggen om een bepaalde post te kunnen krijgen tot ik in 2008 uiteindelijk...
WERD AANGENOMEN!

Ik weet dat bij examens moeite, voorbereiding, verlangen het te halen, geluk en geloof een rol spelen. Op een gegeven moment tijdens mijn studie herinnerde ik mij dat er in mijn bijbel een aantal bidprentjes zitten die ik bij gelegenheid had gekregen. Ik ben tussen deze prentjes gaan



zoeken en vond het bidprentje van de heilige Jozefmaria Escrivá. Ik bad het gebed van het prentje iedere dag en bleef studeren.

Uiteindelijk brak het moment van het examen aan, wat gepaard ging met de nodige zenuwen en nog wat andere probleempjes. Ondanks alles is dit toch de periode in mijn leven geweest waarin ik me zelfverzekerder en rustiger heb gevoeld. Eigenlijk heb ik ook in andere periodes gebeden, maar toch was het nu anders. Ik heb beloofd de Prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede in Rome te bezoeken (dit moet nog gebeuren).

LR., E-mail

HIJ VIEL IN HET ZWEMBAD

Ik wil dank betuigen voor de eindeloze hoeveelheid gunsten die ik te danken heb aan de heilige Jozefmaria, in het bijzonder de redding van mijn kleinkind. Op een dag hoorde ik mijn kleinkind van 2 jaar om zijn vader roepen. Ik schonk er niet veel aandacht aan, maar even later hoorde ik hem weer roepen. Ik ging naar het huis van mijn dochter die naast mij woont en vroeg haar waar het kind was. Zij antwoordde dat hij in de tuin was. We renden de tuin in en zagen het kind met zijn gezicht naar beneden in het water drijven. Mijn dochter sprong in het water en haalde hem eruit. Zijn vader begon meteen met hartmassage en mond op mond beademing. Ik was niet in

staat me het gebed van het bidprentje te herinneren, terwijl ik dat oneindig vaak gebeden had. Ik vroeg hem alleen om mijn kleinzoon te redden.

Na een tijdje begonnen zijn oogleden een beetje te bewegen en we haastten ons naar de Eerste Hulp. Mijn kleinzoon verbleef twee dagen op de intensive care en vijf dagen op de zaal. Dankzij God, de Maagd Maria en de heilige Jozefmaria, is hij nu weer helemaal gezond en hij heeft er niets aan overgehouden.
P.V.

TWEE ZWAGERS DIE LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR STAAN

Ik heb een zwager die om verschillende redenen niet met mijn andere zwager wil spreken. In mei was de Eerste Heilige Communie van een van mijn nichtjes. Zoals altijd wilden ze het met de hele familie vieren. In januari sprak ik met mijn zusje en zij vertelde me dat haar man niet toestond dat mijn andere zusje en haar man de plechtigheid zouden bijwonen. Zoals te verwachten, was ze zeer ontstemd. We spraken af het aan de heilige Jozefmaria te vragen, maar ze had er niet veel vertrouwen in dat mijn zwager van mening zou veranderen, vooral gezien hoe een en ander zich ontwikkelde bij het naderen van de datum.

Tot onze verbazing legde mijn zwager zich er toch bij neer hen uit te nodigen. Uiteindelijk waren ze bij de Eerste Heilige Communie van mijn nichtje en het werd een onvergetelijke dag voor allen...

Ik twijfel er niet aan dat de heilige Jozefmaria dit voor elkaar heeft gekregen. Zij verzekerde mij dat zij er net zo over dacht en dat ze het prentje niet slechts eenmaal per dag bad, maar veel vaker. Ik vroeg mijn zusje door te gaan tot

de heilige te bidden opdat het goede begin van de verstandhouding tussen hen zou blijven voortduren.

A.C.V.

IK KON DE SLEUTELS NIET VINDEN

Op het allerlaatste moment had ik beslag kunnen leggen op twee toegangskaartjes voor een voetbalwedstrijd. Ik belde een van mijn zoons om te zeggen dat hij niet naar huis hoefde te komen, maar dat we elkaar bij het stadion zouden zien. Ondertussen ging ik naar huis om een trui en voor ieder een broodje serrano-ham op te halen.

Ik heb geen idee hoe het gebeurd is, maar tussen de huisdeur en de auto raakte ik mijn sleutels kwijt. Ik liep een paar keer op en neer om ze terug te vinden maar ik vond ze niet. Ik zag een van mijn dochters die ik ook mee liet zoeken maar tevergeefs.

Het is een zeer oude auto en wij hebben geen reservesleutels dus uiteindelijk nam ik maar de gezinsauto en vertrok gehaast naar het stadion. 's Avonds bij vertrek uit het stadion vertrouwden we de kwestie van de sleutels toe aan de heilige Jozefmaria en we reden rustig richting huis. Bij thuiskomst parkeerden we naast de andere auto en gingen kijken of we geluk hadden. Mijn zoon stapte uit, keek tussen enkele rozenstruiken en daar waren de sleutels. Ongelofelijk! 's Nachts, in het donker, met heel weinig licht en midden in een rozenstruik! Allerliefste heilige Jozefmaria: heel hartelijk bedankt.

J.C.A. Ontvangen per e-mail





GEBED

*God, U hebt op voorspraak van de maagd Maria
aan de heilige priester Jozefmaria
talrijke genaden geschonken en hem uitgekozen
als een trouw instrument om het Opus Dei te stichten,
dat een weg is ter heiliging in het beroep
en in de dagelijkse plichten van de christen.*

*Geef dat ook ik van alle ogenblikken en omstandigheden
van mijn leven gebruik maak om U lief te hebben
en met vreugde en eenvoud ten dienste te staan van de Kerk,
de paus en de zielen, om de wereld het licht van het geloof
en van de liefde te schenken.*

*Verleen mij op de voorspraak van de heilige Jozefmaria
de gunst die ik U vraag... (eigen intentie).*

Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.

Imprimatur: + Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei

*Foto's: VOORPAGINA: Heilige Jozefmaria met de dienaar Gods Álvaro del Portillo op de Brennerpas,
dichtbij Innsbruck (1949). Christus Verlosser, boven Rio de Janeiro, Brazilië (foto Jean-Jacques)*

Dit informatiebulletin
wordt gratis verspreid.
Een bijdrage in de onkosten
is welkom op bankrekening
37.40.023 ten name van
*Hulpfonds Bureau
heiligverklaringen Opus Dei,
Amsterdam.*

Wij zijn onze lezers
erkentelijk wanneer zij
ons namen en adressen
opgeven van mensen die
het ook op prijs stellen
dit Informatiebulletin te
ontvangen.

Prelatuur van het Opus Dei
Bureau voor heiligverklaringen
Jan Luijkenstraat 52
1071 CS Amsterdam
info@opusdei.nl

ISSN: 1383-3081